



27 november 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

37

Meditatief

Komende zondag is het de eerste zondag van advent. De onderstaande tekst van Henk Jongerius staat als adventslied 462 in het liedboek, een lied van uitzien en verwachting, een lied dat wijst naar een wereld van vrede en heilheid waar het Kerstkind de voorbode van is:

Zal er ooit een dag van vrede

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Orde van dienst.

Op deze eerste adventszondag gaat ds. Gerben van Manen uit de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel voor. Er wordt vandaag een start gemaakt met het kindernevendienstproject. Een inspirerende dienst gewenst!

Orgelspel - Welkom en mededelingen –
Lied 42:1,3 Evenals een moede hinde –
Bemoediging en groet - Gebed –
Met de kinderen: Adventsproject –
Projectlied: Ik heb voor jou een goed bericht –
Eerste Schriftlezing: Psalm 16 - Muziek: Psalm 16 -
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:29-39 –
Lied 834 - Preek – tekst: Psalm 16; thema: Iemand naast je – Orgelspel –
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader –
Lied 416 – Zegen – Orgelspel

Persoonlijk

Per 1 december stoppen mijn werkzaamheden voor de Hoeksteengemeente in Schoonhoven. Het was een boeiende en leerzame periode. In de volgende SamenWijzer zal ik er meer over schrijven. Vanaf volgende week ben ik dus weer voor 50% aan de Ontmoetingskerk verbonden!

Met mijn moeder lijkt het iets beter te gaan. Ze krijgt meer belangstelling voor haar omgeving, wordt iets actiever, maar is erg moe. Er is nog een hele weg te gaan, maar ze krijgt zelf meer moed en dat is fijn. Dank voor alle meelevende vragen.
ds. Luci Schermers

Belijdenis doen?

Misschien heb je er wel eens over nagedacht en is het er nooit van gekomen. Misschien volg je al een paar jaar catechese en is het nu de tijd om belijdenis te doen. Er heeft zich iemand gemeld die graag hierover in gesprek wil gaan. Wil jij, wilt u meer weten? Bel 010-451.78.40 of mail dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl.

Eredienst volgende week:

Zondag 6 december zal Ds L. Schermers voor gaan

Wel en wee.

* Vandaag, 27 november, is de heer Nederlof jarig. En volgende week vrijdag, 4 december, hoopt mevrouw François jarig te zijn. Beiden (alvast) van harte gefeliciteerd. Een goed nieuw levensjaar toegewenst.
* Marianne Rigterink heeft al een tijd te maken met diverse medische trajecten, die allemaal tegelijk lopen en op elkaar afgestemd moeten worden. Dit is ingewikkeld en zwaar. We wensen haar en haar man Klaas moed, geduld en vertrouwen.

Bloemen.

De bloemen van zondag 29 november zijn voor de hr. J. Nederlof, voor zijn verjaardag. Tweede bos is voor hr.M.Koen, ook voor zijn verjaardag..



Product van de maand.

Het product voor november is Spaghetti/pasta, er zijn al 53 pakken ingeleverd. December verzamelen we aardappels/puree. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



Wij geven de pen door aan ...

Wij, Nel en Cor van der Schans, kregen de pen van Eddy Tieleman.



Hoe beleef je deze tijd, wat valt je zwaar of wat valt mee?

De coronatijd begon voor ons toen we op het punt stonden een rondreis te maken naar Marokko. We zouden vertrekken op 19 maart. Toen was daar ineens het coronavirus! Het weekend ervoor kwam de beslissing dat er niet meer gevlogen werd naar Marokko! We vonden het heel jammer maar inmiddels waren we opgelucht dat het niet doorging! We zijn gelukkig gezond gebleven en ook onze familieleden! We konden deze zomer dankzij het prachtige weer toch veel van de natuur genieten. We hebben veel gefietst en gewandeld en dat doen we nog steeds! Met name het spontane even afspreken of iets gaan bezoeken wat nu niet kan, vinden we lastig. We wonen gelukkig in een prachtig gebied en kunnen vanuit huis zo de natuur in! Natuurlijk hebben we ook veel gemist, met name het contact met de kinderen en kleinkinderen. De oppas lag stil, zowel hier in Krimpen als in Zeeland. Na de zomervakantie hebben we het gelukkig weer op kunnen pakken in Krimpen. We beseffen wel dat wij het goed hebben in tegenstelling tot de mensen die ziek en/of alleen alleen zijn of in ziekenhuizen en verpleeghuizen verblijven. We voelen ons gezegende mensen!

Hoe helpt het geloof je in deze tijd?

Ons geloof is niet veranderd in deze tijd, maar het zet je wel aan het denken dat zo'n virus de gehele wereld in zijn macht heeft. We denken zo vaak om alles zelf maar te regelen. De natuur trekt zich er niets van aan, zo mooi om te zien en dan te ervaren dat de processen van lente, zomer, herfst en winter gewoon doorgaan! We beluisteren en bekijken momenteel nog de kerkdiensten thuis en we vinden het prachtig hoe ze nu uitgezonden worden. Prachtige beelden en close ups, de preekstoel met de boekrol ernaast waarop de namen van de dopelingen staan, de gebrandschilderde ramen en natuurlijk de dienst zelf! Heel mooi! We missen wel de contacten met de gemeenteleden, het praatje en het koffiedrinken na de dienst.

Wat geeft je moed in de huidige tijd?

Soms is het best lastig om met deze situatie om te gaan, maar door het zingen of beluisteren van liederen of preek krijgen we toch weer nieuwe inspiratie. We hopen dat het vaccin zijn werk mag doen en dat we dan elkaar weer in gezondheid kunnen ontmoeten! En we weten en vertrouwen erop dat er altijd iemand is die over ons waakt en met ons meegaat! We wensen iedereen alle goeds en gezondheid toe! Nel en Cor van der Schans

We geven de pen door aan Quirine Lodder en Wieger Siebenga



COLLECTEN.

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 29 november zijn:

1ste KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze advenstcollecte.

2de Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21

O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie



De directie van het Kerstengelenuitzendbureau is druk bezig geweest met het verwerken van alle aanmeldingen voor de functie van Kerstengel. Er waren gelukkig heel veel aanmeldingen en zo konden de brieven met de opdrachten afgelopen week in de brievenbussen bij de Kerstengelen worden gedaan. Rond zondag 29 november, de eerste Advent, gaan deze Kerstengelen op pad om voor de komende vier weken Kerstengel voor iemand te zijn.

De directie wenst de Kerstengelen heel veel succes met het uitzoeken van de attenties en het schrijven van de kaarten of wat ze ook maar gaan doen om iemand blij te maken. Hopelijk zal het niet te koud en te guur weer worden als ze op pad gaan.

Met een hartelijke groet van de "directie" van het uitzendbureau voor Kerstengelen.

Luci Schermers, Ellen van Westen, Toos en Jan van der Leeden en Quirine Lodder

Engelen

Engelen ontfermen
Engelen laten je
onder hun vleugels schuilen
Je voelt een Engel
om je heen
Je zoekt, je vindt
Je bent niet alleen
roep een Engel aan
die dichtbij jou
komt staan
Engelen beschermen

Meditatie voor het liturgisch bloemschikken :

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Bedankt.

Beste gemeenteleden.
We willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten ,
en lieve telefoontjes, die ik mocht ontvangen bij het
bereiken van mijn tachtigste verjaardag .
Het gaf mij een fijn en dankbaar gevoel , het
medeleven van zoveel gemeenteleden. Toch nog een
feestje in deze coronatijd, verder houden wij ons
zoveel mogelijk aan de regels , weinig familie , en ook
Perry kon niet komen .
Nogmaals bedankt Martin Koen

SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor
SamenWijzer 36.3 over de periode 13 december 2020
t/m 24 januari 2021 uiterlijk zondag 6 december a.s.
bij de redactie in te leveren



Advent gaat over verwachting. Wat zou jij geboren willen zien worden in je leven, in je naaste omgeving en in de wereld? Het thema van de roze adventsviering is:

Geboren willen worden

De Rotterdamse roze Adventsviering is in de Laurenskerk op 6 december. Inloop vanaf 14.30 uur en de viering begint om 15.00 uur. De voorganger is Harold Schorren. We gaan er nu vanuit dat er 30 mensen mogen komen. Als je wilt komen, meld je dan aan, dan zetten wij je op de lijst. Meld je aan via het formulier

Je kunt de viering ook volgen via het Youtube kanaal van de Laurenskerk.

De Gestorvene

Afgelopen zondag was het eeuwigheidszondag. Deze zondag mochten wij mijn vader herdenken in de ArkRank gemeente in Krimpen aan den IJssel. In deze dienst werd het lied De Gestorvene ten gehore gebracht. Tekst is van Ida Gerhardt en het werd gezongen door Trijntje Oosterhuis. Ik was er bijzonder door geraakt en wil dit graag met u delen. Via de link onderaan kunt u het beluisteren.

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën gaan -
zeven maal om met z'n tweeën te staan

<https://www.youtube.com/watch?v=Q7SOCotFY50>

Erika Teeuwen

Kom zondag naar de kindernevendienst!

Mis je cadeautje niet!

De adventstijd begint komende zondag, de tijd waarin we uitkijken naar het kerstfeest. Voor elk gezin is er dan een cadeautje waar je veel plezier van kunt hebben de komende weken. Zorg dus, dat je er bent.

Weet je wat ook fijn is? Tot kerst is er elke zondag kindernevendienst! Bovendien vind je bij de Gemeentebrieven tot en met kerst een speciale krant voor jullie, De Adventsbode. Daarin vind je alleen maar goed nieuws!! Daar word je toch blij van? Ga de eerste maar gauw lezen!

We wensen jullie een fijne adventstijd toe en goede voorbereiding op het kinderkerstfeest.

De leiding van de kindernevendienst

Kerstfeest in zicht

Van onze verslaggever

U denkt misschien: het duurt nog heel lang voordat het kerst is. Dat klopt, maar toch niet helemaal. Want als je goed kijkt, kun je nu al iets zien van het kerstfeest. Onze verslaggever ging op zoek of hij al iets daarvan kon vinden.



Onze verslaggever heeft al heel wat van het kerstfeest gezien!

Zo zag hij bij de familie Waainacht in Hoopstad een kerstboom staan. Zoon Thomas vertelde dat het door de kerstboom veel gezelliger was in huis. Zijn zus Anna stond op een krukje kerstballen mooi hoog te hangen. En de kleine Isabella zei tegen onze verslaggever: "Tada!" We wensen de familie Waainacht alvast een goed kerstfeest!

Kinderkerstfeest in aantocht

Het duurt nog maar drie weken!
Houd de berichten in de gaten.

Bibian Mentel, snowboardster met één been, is een kanjer!

Bibian Mentel is een ongelooflijke doorzetter. Nadat haar been was afgezet, ging ze door met snowboarden en won op de Olympische Spelen voor gehandicapten twee keer een gouden medaille. Soms was ze erg ziek. Ze is nu gestopt met wedstrijden, maar spoort nu kinderen met een beperking aan om te gaan sporten. "Denk niet in beperkingen", zegt ze, "maar denk in mogelijkheden!" [<https://mentelityfoundation.org/over-bibian-mentel/>]



Wil je nog beter nieuws dan goed nieuws? Kom dan naar de kindernevendienst!

Hond 2 jaar in asiel

Twee jaar zat de teckel Tobias in het asiel. Deze week was het feest voor hem. Dirk uit Beesd heeft hem een heerlijk thuis bezorgd. Ze zijn erg gek op elkaar.



Het begint deze week een klein beetje lichter te worden.



Temperatuur op zaterdagavond 29-11-2020
12° 3°

Bezorginformatie

De adventsbode biedt al tweedezelfd jaar actueel nieuws. Meer weten? Tel 24-25122020

De adventsbode wordt uitgegeven door Kind op Zondag, 29-11-2020



KIND
OP ZONDAG

GOED NIEUWS UIT KRIMPEN AAN DE LEK

Bob de Bouwer: Krimpen aan de lek wordt mooi!

Wat worden er veel huizen gebouwd in ons dorp! Aan de Hoofdstraat en in de Molenwei- de zijn bouwvakkers hard aan het werk. Wat is het een prachtig gezicht om te zien hoe vanaf het heien van de heipalen en het maken van de fundamente langzamerhand er een heel mooi gebouw komt. Bob de Bouwer vertelt ons dat we trots zullen zijn op ons dorp als alles af is. Wij kijken ernaar uit. En jullie?

Marc maakt het kerstverhaal met figuurtjes van een computerspel

Als er één slimmerik is op het gebeid van computers, dan is het Marc wel. Toen hij hoorde dat kinderen van de kindernevendienst hun talent mochten inzetten op het kinderkerstfeest, bedacht hij zich geen moment. Hij ging onmiddellijk aan de slag om het kerstverhaal uit te beelden met figuren van het computerspel Minecraft.

Wil je weten of dat goed gelukt is, kom dan op 20 december naar het Kinderkerstfeest in de Ontmoetingskerk!

In de Adventstijd is er elke zondag kindernevendienst!



St. Nicolaas 1750 jaar geleden geboren!

St. Nicolaas is dit jaar 1750 jaar geleden geboren. De jonge Nicolaas verloor zijn rijke ouders en erfde veel geld. Daarmee ging hij andere mensen helpen.

Zo waren er eens drie meisjes die geen geld voor hun bruiloft konden betalen, omdat hun vader arm was. Drie nachten achter elkaar gooide Nicolaas stiekem een bal van goud door het venster. De laatste keer werd hij door de vader betrapt. Hij was Nicolaas erg dankbaar, want zo konden zijn dochters prachtige bruidjes worden.



Wist je dat Sinterklaas daarom chocolademuntten in je schoen stopt en er vroeger met pepernoten werd gestrooid?

Sint-Nicolaas was erg gelovig. Hij vond dat je moest leven, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Kamperen op zolder

Kun je niet met vakantie in de kerstvakantie? Ga dan kamperen op zolder!

Met weinig moeite kun je een leuke speeltent op zolder maken. Bijvoorbeeld door de top van de tent aan een balk vast te maken en de schuine kant over een leuning te hangen (zie foto). Was het maar vast zo ver, dat je vakantie hebt!

