



Gemeentebrief



16 april 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 57

Meditatief



... tot aan de wolken reikt uw trouw. (Ps. 108: 5)

Zomaar een paar woorden uit een psalm. Tot aan de wolken reikt Gods trouw. Een prachtig beeld. Misschien kijk je vaak naar de wolken die overdrijven. Of lag je als kind naar kikkervisjes te turen in het water en zag je in het water de witte wolken voorbij drijven. De blauwwitte wolkenlucht weerspiegelt in het water. Zo ver, zo hoog en toch zo dichtbij. In het hebreeuws heeft het woord trouw maar drie letters. Het wordt gevormd door de eerste, de middelste en de laatste letter van het alfabeth. De rabbijnen zeiden: 'Gods trouw is alomvattend. Dat kun je al aan dit kleine woordje zien'. Daarmee is alles gezegd. Gods trouw reikt tot de wolken, zingt de psalm. Na Pasen kunnen we dit alleen maar beamen.
ds. Luci Schermers

Orde van dienst 11 april 2021.

In deze dienst gaat ds. Machiel van der Giessen uit Krimpen aan den IJssel voor. Hij is daar verbonden aan de ArkRankgemeente.
We hopen op een bemoedigende dienst.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst -
Intochtslied: NLB 25-A - Stil gebed - Bemoediging en groet - Gebed om ontferming - Lied: ELB 303 -
Genadeverkondiging - Lied: psalm 73: 1 en 9 -
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest - Kindermoment -
- Kinderlied (via filmpje): Hij leeft - Evangelielezing: Matteüs 28, 16 - 20 - Orgelspel - mel. 'Eens als de bazuinen klinken' (gezang 300) - Tekstlezing: Matteüs 28, 20 En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' -
Verkondiging - Tijdens preek - luisterlied/filmpje: Opwekking 729 - Hij is erbij - Orgelspel -
Geloofsbelijdenis - Lied: Opwekking 798 Hou vol - Dankgebed en voorbeden - Inzameling der gaven -
Lied: Opwekking 770 (Sela) Ik zal er zijn - Zegen - Orgelspel

Voedselbank

Het product voor april is pak/pot pastasaus er zijn 2 potten ingeleverd
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Wel en wee

- Op zondag 18 april hoopt mevrouw C.A. van der Stege- van den Bos haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag toegewenst.
- Trouwdag Nienke van der Laan en Peter Klapwijk
Op vrijdag 23 april zullen Nienke en Peter elkaar het jawoord geven. Om 16.00 uur is er een dienst in de Nederlands hervormde kerk en deze dienst is online te volgen. We zijn blij met en voor hen en feliciteren hen van harte met deze stap. Ook de beide families van harte geluk gewenst. Dat de zegen van onze God hen hun leven lang zal vergezellen!
- Zoals al enkele malen eerder vermeld: U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!
- Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje of telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze tijd waarin we elkaar nog niet kunnen ontmoeten. Ook in gedachten of gebed kunnen we met elkaar meeleven.

Bedankt

Voor mijn verjaardag 80 jaar,
Wil ik iedereen bedanken,
Voor alle kaarten telefoontjes en bloemen.

Groet Klaas Ouwehand



Collecten

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan !

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 18 april zijn:
1ste Kerk

2de Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

Voor de kinderen

Hoe ging het verder?

Johannes heeft een boek geschreven. Het draagt zijn naam, maar het gaat over Jezus. Hij schreef wat Jezus allemaal deed, de drie jaar dat hij door het land trok. Hoe hij de mensen hielp en hoe hij zieke mensen beter maakte, bijvoorbeeld. Ook het nare verhaal, dat Jezus gevangen genomen werd. Hoe zijn leerlingen hem allemaal in de steek lieten. Hij dacht aan Petrus die drie keer zei, dat hij Jezus niet kende, toen er gezegd werd, dat hij ook bij Jezus hoorde. Wat was het vreselijk, toen Jezus gekruisigd werd, maar wat waren ze ongelooflijk blij, dat hij opstond uit de dood.

Nu vertelt hij het laatste verhaal van zijn boek. De opgestane Jezus is naar het meer van Galilea gekomen. Samen met zijn leerlingen eet hij brood en een gebakken visje. Het lijkt allemaal, zoals vroeger was. Dan vraagt hij aan Petrus: "Houd je van mij?" "Ja Heer, ik houd van u en u weet dat", antwoordt Petrus. Jezus knikt. Toch vraagt hij het nog twee keer aan hem. Petrus wordt daar verdrietig van. Hij begrijpt, dat hij drie keer moet zeggen, dat hij zijn meester liefheeft, omdat hij drie keer uit angst gezegd had, dat hij niet bij hem hoorde. Nadat Petrus driemaal geantwoord heeft, dat hij van Jezus houdt, kijkt hij Petrus liefdevol aan en zegt: "Zorg voor de mensen die mij willen volgen, zoals een herder voor zijn schapen zorgt."

Johannes heeft zijn boek af. Hij zou nog veel meer over Jezus kunnen vertellen. Maar, zegt hij, dat kan niet allemaal in boeken worden opgeschreven. De wereld is te klein voor zoveel boeken!

Bij de werkbladen

Kun je een verhaal verzinnen over Jezus, dat Johannes niet heeft opgeschreven? Bijvoorbeeld hoe hij zijn verjaardag vierde, of hoe hij kinderen die geplaagd werden geholpen heeft. Of over een dag uit zijn leven. Je kunt daar een tekening over maken op werkblad A. Op werkblad B kun je je bedachte verhaal opschrijven. Vouw van het werkblad eerst een boekje. Je kunt de voor- en de achterkant mooi kleuren. Aan de binnenkant kun je je verhaal schrijven. Heel veel succes!

In de Gemeentebrief van 30 april vind je weer een nieuw verhaal met werkbladen.

De leiding van de kindernevendienst

De bloemen van zondag 18 april zijn voor....



..... Mw.C.A.v.d.Steege , voor haar verjaardag.

Ook zijn er bloemen voor Mw.E.de Gier, voor haar verjaardag.

Nog een bos voor onze dominee Mw. Luci Schermers, nog voor haar verjaardag.

Hoe ging het verder?

18 april 2021

Kijk voor uitleg bij *Voor de kinderen*
in deze Gemeentebrief.

Bijbel: Johannes 21:15-24



Sometimes it snows in april



Aprilletje zoet, geeft ook nog wel eens een witte hoed. Sneeuw in april, Prince zong er al over in 1986. Hij overleed dertig jaar later, ook in april. De dood past helemaal niet bij de lente. De natuur komt tot leven. Alles begint weer te groeien en te bloeien. Kikkers kwaken, vogels fluiten, kinderen knikkeren en voetballen. In de vijver zwemt een moedereend met haar kroost. Een doodsbericht lijkt dan totaal ongepast, als sneeuw in april.

Ik herinner me hoe ik ooit gebeld werd op paasmorgen. We hadden een vrolijke paasviering achter de rug en zaten in de tuin, te genieten van koffie met iets lekkers. Aan de telefoon sprak een verdrietige mevrouw: haar man was stervende, of ik alstublieft meteen wilde komen. "Nou ja zeg", zei mijn jongste zoon, "wie gaat er nou dood met Pasen?" Hij heeft gelijk. Pasen is het feest van de opstanding, het feest van nieuw leven, we vieren dat het leven sterker is dan de dood. En dan toch opeens valt er sneeuw in april.

Soms sneeuwt het in april

Prince schreef het lied Sometimes it Snows in April bij de film Under the Cherry Moon. In het lied beschrijft hij hoe hoofdpersoon Christofer Tracy overlijdt.

"I used to cry for Tracy because he was my only friend
Those kind of cars don't pass you every day
I used to cry for Tracy because I wanted to see him again,
But sometimes sometimes life ain't always the way"

Prince is verdrietig, zijn beste vriend Tracy is dood. Zo'n vriendschap is uniek. Hij huilt om Tracy, hij zou 'm zo graag nog eens zien. Maar soms neemt het leven een totaal andere wending.

"Sometimes it snows in April
Sometimes I feel so bad, so bad
Sometimes I wish life was never ending,
And all good things, they say, never last"

Soms sneeuwt het in april. Soms voel ik me zo verdrietig. 'k Zou willen dat het leven altijd duurde. Maar ze zeggen: aan alle goede dingen komt een eind.

"I often dream of heaven and I know that Tracy's there
I know that he has found another friend
Maybe he's found the answer to all the April snow
Maybe one day I'll see my Tracy again"

Prince droomt van de hemel. Hij weet dat zijn vriend daar is. Het is daar goed, Tracy maakt er nieuwe vrienden. En misschien vindt hij er ook een antwoord op de vraag waarom het soms sneeuwt in april.

Lente in de hemel
Soms sneeuwt het in april. Ook in de lente gaan mensen dood. Zelfs jonge mensen. Het is voor ons onbegrijpelijk en verdrietig. Ik heb daar geen antwoord op. Enkel het vertrouwen dat ook onze lieve doden opgenomen zijn in Gods eeuwige ontferming, noem het maar hemel. Ik geloof dat het daar lente is, een bloeiende tuin van vrede en vriendschap.

Van de website: www.mijnkerk.nl



Ik geef de pen door:

..... Wie wil er nog een stukje schrijven?
Inleveren bij

zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl

