

Meditatief: Het zijn toch ook mensen?

Vorige week bezochten Jan en ik de tentoonstelling in het Rijksmuseum over de slavernij. Indrukwekkend. In



drie zalen kregen we algemene informatie en daarna kwamen persoonlijke verhalen van tot slaaf gemaakte mensen. Verhalen over brandmerken, onderdrukking, geweld. In de kerken werd de slavernij destijds bijbels onderbouwd. Er werd verwezen naar het verhaal van Cham. Hij dreef de spot met zijn vader Noach, toen deze

naakt zijn roes lag uit te slapen. Kanaän, de zoon van Cham, werd daarom vervloekt en met hem werden alle Afrikanen veroordeeld tot dienstbaarheid (Gen.9: 18-27). Gelukkig waren er ook geestelijken die dit 'bijbels bewijs' ter discussie stelden.

Op bezoek bij mijn moeder vroeg ik haar of zij nog wist hoe er vroeger in de kerk over slavernij gedacht werd. Ook zij vertelde het verhaal van Cham. Maar ze vertelde erbij dat haar opoe, geboren rond 1865, verzucht had: "Het wordt wel in de kerk gezegd, maar het kàn niet goed zijn. Het zijn toch ook mensen?!". Mens en medemens. Maar als de een zich boven de ander verheft... Kyrie eleison! Heer, ontferm U! ds. Luci Schermers

Orde van dienst voor a.s. zondag 4 juli.

Het is fijn om zondag onze oud-predikant ds. Otto Kroesen weer te mogen begroeten. We hopen op een mooie dienst.

Thema: Bepaalde dingen worden pas echt goed gedaan als je er aan geeft.

Orgelspel - Welkom - Votum en groet - Psalm 30:1-4 - Gebed om ontferming – Loflied 146c : 1, 5, 7 - Lezing van de wet - Psalm 30:5 - Gebed om de opening van het Woord – Kindermoment - Lezing: Hosea 14:1-10 - Psalm 114:1,2 - Lezing: Handelingen 9,36- 43 en Johannes 4,43- 54 - Psalm 114:3, 4 – Preek – Orgelspel – Gebeden – Collecte - Slotlied: psalm 115:1,3,4 – Zegen - Orgelspel



Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.

- Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656
- Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 4 juli zijn:

1^{ste} Collecte is bestemd voor Kerk in Actie Diaconaat juli.

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan,



bleven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestreden.

Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. Doet uw mee.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 o.v.v. Kerk in Actie diaconaat juli

2^{de} Collecte is bestemd voor de kerk uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie

Jongerengespregsgroep.

Zondagmiddag sluiten we dit seizoen af met een laatste bijeenkomst van 15.30-17.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de kerk.

Wel en wee

* In verband met de tumor achter het recheroog van de heer Jaap Bremmer, krijgt hij komende week (maandag t.e.m. donderdag) vier oogbestralingen. Met hem en zijn vrouw hopen we op een positief resultaat.

* Mevrouw Etty Tieleman leeft nog steeds in onzekerheid rond haar gezondheid, omdat er nog niets definitiefs bekend is over de oorzaak van haar vermoeidheid. De komende weken zijn er nog verscheidene onderzoeken gepland, dus het blijft afwachten. We wensen haar sterkte.

* We leven mee met mevrouw Marianne Rigterink. Zij blijft op meerdere vlakken lichamelijke klachten houden met de daarbij behorende medische onderzoeken en behandelingen. We wensen haar en haar man geduld, moed en vertrouwen.

* Iedereen in de gemeente tenslotte de volgende bekende woorden toegewenst:



De bloemen van zondag 4 juli zijn voor....



..... Dhr. J. Siebenga voor zijn verjaardag.

Samenwijzer.

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 36.8 over de periode 18 juli t/m 5 september 2021 uiterlijk zondag 11 juli a.s. bij de redactie in te leveren."

Erediensten.

Zoals u wellicht weet hebben zowel de regering als de PKN bekend gemaakt dat de adviesregels voor het kerkbezoek verder versoepeld zijn. De kerkenraad heeft daar ook weer over nagedacht en komt tot de volgende aanbevelingen:

Bezoekers dienen zich te blijven aanmelden voor een eredienst.

De 1,5 m. regel blijft gehandhaafd.

De verplichting om mondkapjes te dragen wordt afgeschaft.

Het aantal bezoekers worden uitgebreid naar 60 personen.

We gaan ook weer zingen. We hebben besloten dat we ongeveer 50% van de te zingen liederen ook echt mee zullen zingen.

We zullen dit aan de betreffende dominee voorleggen, zodat die van te voren al een keus kan maken.

En uiteraard zingen we nog steeds ingetogen.

We kunnen als de dominee het Onze Vader bidt, dit meebidden. En als dan de dominee de zegen heeft uitgesproken kunnen we ook weer het Amen zingen.

Verder zal er extra geventileerd worden en als het mooi weer is, willen we ook weer gelegenheid geven om tweemaal per maand gezamenlijk koffie te drinken.

Wij zijn blij met deze versoepelingen en hopen zodoende op meer kerkbezoek.

Jan de Korte scriba

Aanmelden erediensten.

Het aanmelden voor een eredienst blijft nodig. U kunt dit doen door de betreffende app te gebruiken, de kerkdienst reserveren app. De benodigde (eenmalige) QR code staat op onze website. U kunt zich ook aanmelden via eredienstontmoetingskerk@gmail.com of bellen met 0180 519145.

U wordt verzocht zoveel mogelijk van de reserverings app gebruik te maken.

Eredienst zondag 11 juli 2021.

In deze dienst zal voorgaan Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht.

Bedankt.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven in deze tijd in de vorm van vele kaartjes en telefoontjes nu ik 5 pijnbestralingen heb ondergaan, dat doet ons, Corrie en mij, heel goed. Wij ervaren het als hartverwarmend, en geven ons kracht en sterkte. Nogmaals dank daarvoor.
Bij voorbaat dank, Corrie en Martin Koen

Voedselbank.



Het product voor de maand juli is olijfolie. In juni zijn er 38 pakken rijst ingeleverd, hartelijk dank daarvoor. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

VAKANTIE BIJBEL FEEST

KRIMPEN AAN DE LEK

HERFSTVAKANTIE:

- Woensdagochtend 20 oktober,
- Donderdagochtend 21 oktober,
- Vrijdagochtend/ avond 22 oktober.



GEZOCHT VRIJWILLIGERS!

Het Vakantie Bijbel Feest is hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om m.b.v. het programma kinderen over Jezus te vertellen.

Vind jij het leuk om een groepje kinderen in de gaten te houden, mooie gesprekken met hen te voeren en geniet je zelf stiekem ook mee van de **mooie muziek**, de **grappige poppentheaterspellen** en de **schitterende Bijbelverhalen**?

Geef je dan snel op als vrijwilliger en kom ons helpen! Het is altijd BEREN-GEZELLIG!

Opgeven of meer informatie aanvragen kan bij:

Ada van Doorne (0647545457) of Maureen Kerkstra (0611330300)