



Gemeentebrief



15 augustus 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 74

Meditatief:

'We vallen niet samen met hoe we ons voelen' door Henri Nouwen uit 'Brood voor onderweg'

"Ons gevoelsleven is constant in beweging. Soms schiet onze gemoedstoestand van het ene uiterste in het andere: van opwinding in neerslachtigheid, van blijheid naar verdriet, van harmonie in chaos. Er gebeurt iets, iemand zegt iets, iets valt tegen op het werk, het zijn soms heel kleine dingen die ons in een andere stemming kunnen brengen. Meestal hebben we die veranderingen nauwelijks in de hand. Ze lijken ons veeleer te overkomen dan dat wij ze zelf in de hand werken. Daarom is het van belang te beseffen dat ons gevoelsleven niet samenvalt met ons geestelijk leven. Ons geestelijk leven is het leven dat Gods Geest in ons leidt. Als we voelen dat onze emoties op drift raken, kunnen we onze geest in contact brengen met de Geest van God, en onszelf te binnen brengen dat we niet zijn wat we voelen. Wat we van binnen ook mogen voelen, we zijn en blijven de geliefde kinderen van God."

In het dagboek 'Brood voor onderweg' schrijft Henri Nouwen voor elke dag een meditatie. Toen Henri ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had uitgeschreven, zijn eigen credo. De hoop van Henri Nouwen is, zo schrijft hij in het voorwoord van het boek: 'dat u bij het lezen verbanden kunt leggen tussen uw eigen levensreis en de mijne. En dat u erdoor bemoedigd wordt om uw eigen levensweg te volgen met vertrouwen, hoop en steeds meer liefde'.

Vakantie voorbij

Wat zijn de vier vakantieweken snel voorbij gegaan! We hebben goede weken gehad. Ik hoop dat voor u en jou hetzelfde geldt. Vanaf dit weekend ben ik weer op mijn post en hoop ik je weer in de kerk, in het dorp of bij u thuis te ontmoeten.
ds. Luci Schermers

Orde van dienst voor zondag 15 augustus

In deze dienst zal onze oud-predikant ds. Otto Kroesen voorgaan. We hopen op een mooie dienst.

Orgelspel – Welkom – Psalm 15 – Votum en groet – Kyriëgebed – Loflied: lied 275 - Gebed om de opening van het Woord – Schriftlezing: Jesaja 43:1-13 – Lied 776 Wat zijn de goede vruchten – Schriftlezing: 1 Corinthiërs 10:1-13 – Lied 763 Zij zullen de wereld bewonen – Schriftlezing: Johannes 6:18-21;30-40 – Acclamatie U komt de lof toe – Verkondiging – Lied 221 Zo vriendelijk – Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader – Slotlied: Psalm 87 – Zegen – Orgelspel.

Wel en wee

* Zondag 15 augustus is de heer W. Opmeer jarig. Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

* Verleden week is mevrouw C.S. (Corrie) Groeneveld – van Staveren vanuit de Dertienhuizen verhuisd naar de woonzorglocatie Crimpenersteyn. Haar kamer bevindt zich op de derde verdieping, nr. 346, afdeling de Leistein. Het adres is Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel. Ze laat alle bekenden uit de gemeente hartelijk groeten! We wensen haar een goede tijd toe in haar nieuwe woonomgeving.

* De vakantieperiode is nog gaande. Iedereen die (onder)weg is een fijne vakantie en ook weer een behouden thuisreis gewenst. Alle goeds uiteraard ook voor alle mensen thuis, in welke omstandigheden ook. Het bekende lied klinkt voor ons allemaal: "Ga met God ...

* U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje! In de Samenwijzer staan de telefoonnummers vermeld.

Zondagdienst 22 augustus.

In deze dienst zal Mevr. Ds. A van Alphen-Keijzer uit Haastrecht voorgaan.

Voedselbank

Het product voor augustus is groente blik/pot,
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op
de poort staat en zelf het product in de schuur
zetten.

Ontmoet ons

Here God,
U bent de God die rust geeft:
grazige weiden, rustgevende wateren.
Waar zouden wij die anders zoeken
dan in de ontmoeting met U?

Toch voelen wij ons rusteloos,
Opgejaagd en gebonden
door heilig en onheilig
moeten.

Wij hoorden van uw genade,
van het heilige moeten van Jezus
om ons te bevrijden
en overvloed te geven.
Wij hoorden het,
maar geven zo vaak geen gehoor.

Ontmoet ons, o God,
in Jezus Christus.
Bevrijd ons van het moeten.

Leer ons te mógen leven.
Leer ons te mógen werken.
Met de rust in de rug,
met de rust voor ogen.
Ont-moet ons.
In Jezus 'Naam

Amen

Bas van de Graaf



Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen
mandjes staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken,
daar de kerkdiensten door een beperkt aantal
mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.

Kerk in Actie: Zending
Diaconie

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Diaconie storten op rek. nr.
NL10RABO0333800737

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

