



Gemeentebrief



3 september 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 77

Meditatief:

Het 'gewone' leven is weer begonnen. De vakantieperiode is voorbij. Mét de rust die daarbij hoort, hoewel dat in onze betrekkelijk rustige woonomgeving wel meevalt vergeleken met de onrust van de wereld: zorgen over de Taliban, de pandemie, natuurgeweld ... Ja, ook de natuur kan dreigend en verwoestend zijn. Voorbeelden genoeg, ook deze zomer, niet eens zo ver bij ons vandaan. Maar hopelijk is een stukje van de natuur door velen tijdens de afgelopen vakantie – of in een vakantie van langer geleden – positief beleefd: rustgevend, indrukwekkend, ontroerend, misschien wel als iets van God.

Daarom onderstaand lied (opwekking 709), gebaseerd op het eerste deel van psalm 19, dat de zichtbaarheid van God in de schepping verwoordt .

*De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,
het uitspansel spreekt van Zijn macht.
De dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht aan de volgende nacht.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.*

*Halleluja, God van de hemel, God van de aarde.
Halleluja, God van het land en de zee.
Halleluja, God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja, alles getuigt met ons mee.*

*De schepping verkondigt Zijn majesteit,
de zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van Zijn grote trouw,
de bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.*

*God heeft vanaf het begin van de tijd
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.
Hij toont Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid
in wat Hij geschapen heeft.*

Halleluja ...

Orde van dienst voor 5 september 2021

In deze dienst zal ds. Hester van Briemen – Cammeraat uit Capelle a/d IJssel voorgaan. We hopen op een mooie dienst.

Orgelspel – Welkom – Openingslied: NLB 868: 1 en 2 Lof zij de Heer – Stil gebed, votum en groet – Lied NLB 62: 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God – Gebed – Woorden van genade – Wetslezing uit Exodus 20: 1-17 – Lied NLB 912: 1-6 Neem mijn leven, laat het Heer – Gebed – Kindermoment / lied: We hebben allemaal wat – Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-18 (HSV vertaling) en Markus 1: 21-28 (NBV vertaling) – Luisterlied: You say (Lauren Daigle) – Overdenking – Lied: Opw. 378 1-5 Ik wil jou van harte dienen – Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader – Slotlied: NLB 418: 1 en 2 God, schenk ons de kracht – Zegen – Orgelspel.

Zondagdienst 12 september

In deze dienst zal Mevr. ds. M.A. Gouwens – de Gier uit Schoonhoven voor gaan.

Wel en wee

* De heer en mevrouw Bremmer hopen beiden komende week jarig te zijn, en wel woensdag 8 en vrijdag 10 september. Allebei alvast van harte gefeliciteerd en alle goeds gewenst voor het nieuwe levensjaar.

* Sanne Spruijt heeft maandag haar master gehaald, Staats- en Bestuursrecht, met specificatie in het migratierecht. Van harte gefeliciteerd Sanne, ook met je nieuwe baan bij de rechtbank. Veel succes daarbij en veel woonplezier in de nieuwe woonplaats 's-Hertogenbosch. Fijn dat meerdere familieleden aanwezig mochten zijn bij de uitreiking.

* Ook in dit nieuwe seizoen kan er een beroep worden gedaan op het pastorale team. Zijn er vragen, is er behoefte aan een gesprek, bel gerust. De telefoonnummers zijn te vinden op de achterkant van de SamenWijzer.

Startdienst

Zondag 19 september a.s. is de startzondag van dit nieuwe kerkelijke seizoen. Ds. Luci Schermers gaat in deze feestelijke dienst voor. Het thema is: 'Uw koninkrijk kome.' Welkom allemaal!

Herdenkingsdienst voor Erika Mekes van der Meulen,

Op 11 september willen wij herdenken dat het een jaar geleden is dat Erika onverwachts is overleden. Eenieder die Erika gekend heeft, of bevriend was met haar, is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar te praten.

Wij zouden het erg fijn vinden als u een bloem meeneemt en bij de uitgang staat er een collectebus voor de hartstichting. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

U bent van harte welkom.

Zaterdag 11 September om 10 uur 30.
In de Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 90
Krimpen aan de Lek.

Hans en Nel van der Meulen.
Do en Sandra van der Meulen.
Tanya en Ben, Ylse en Kyra.

Er is weer gewoon kindernevendienst!

Beste meisjes en jongens,

Goed nieuws! Er is vanaf komende zondag weer elke zondag kindernevendienst, behalve de zondagen die in vakanties vallen. We hopen jullie allemaal weer te zien, want we hebben jullie gemist! Tot in de kindernevendienst!
Groetjes, De leiding



Voedselbank

Het product voor september is koffie. Er zijn 38 potten/blikken groente ingeleverd hartelijk dank daarvoor.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

De collectedoelen 5 september zijn:

1^{ste} Kerk in actie werelddiaconaat Collecte voor het werk van de kerk in Noord-Ghana: vaktraining jongeren

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk in actie werelddiaconaat storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

2^{de} Kerk

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21, v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

Startweek jeugdwerk.



KINDERACTIVITEIT STARTZONDAG

Op startzondag gaan we met de kinderen tot ongeveer 12 jaar weer een leuke start maken met spelletjes en patat eten op het Thialf-terrein. Dit is ondertussen een mooie traditie geworden, Start rond 1145 uur.

START JEUGDWERK, HELPT JE MEE?

Na de startzondag beginnen we met een nieuw seizoen jeugdwerk. In de week van 27 september hopen we weer te beginnen met de Jeugdclubs en Rock Steady. We zijn nog dringend op zoek zijn naar nieuwe mensen die ons willen helpen bij dit mooie werk. Vooral de jeugdclubs kampen met een onderbezetting. Meld je aan en ontdek hoe geweldig leuk het werken met kinderen is binnen het jeugdwerk van de kerk. Meer weten? Bel of mail met jeugdouderling Janneke Boer 06-50559401 boerjanneke@gmail.com

ROCK STEADY

De voorbereidingen zijn al in volle gang. De eerste avond hopen we te houden op dinsdag 28 september. In oktober komen we samen op dinsdag 12 en 26 oktober. We beginnen de avond door met elkaar te eten en gaan om 18:00 aan tafel in het Voorhof van de dijkkerk. Iedereen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is van harte welkom. Neem ook gerust vrienden en vriendinnen mee.

Kook je graag en wil je daarmee je steentje bijdragen? We zijn nog op zoek naar nieuwe mensen om onze kookploeg mee uit te breiden. Aan melden kan bij Peter Haspels op 06-27656248

JEUGDCLUBS

De Jeugdclubs beginnen dit seizoen in dezelfde week als de Rock Steady met de eerste clubavond op maandag 27 september. De club wordt gehouden één keer in de twee weken en voor vijf verschillende groepen.

Op maandag is er club voor de jongens van groep 4, 5 en 6.

Op dinsdag voor alle kinderen van groep 7.

Op woensdag is er club voor de meiden van groep 4, 5 en 6.

Op donderdag voor alle kinderen van groep 8.

Op de vrijdagavonden komen de jongeren van het voortgezet onderwijs samen.



Erediensten vanaf 5 september 2021.

Zoals u weet willen we vanaf 5 september weer alle liederen gaan zingen. In de loop van het jaar zijn er diverse reacties gekomen op de liederen die we van internet afhaalden. Deze waren over het algemeen positief. Daarom hebben we besloten om aan de dienstdoende dominee te vragen om nog één lied per dienst via internet te laten zien en horen. En dat lied kunt u wel meezingen. Verder hebben we besloten dat we de aanmelding voor een eredienst laten vervallen. Wat nog wel blijft is het ontsmetten van de handen en de anderhalve meter afstand houden. Uiteraard kan een gezin (met kinderen) of een echtpaar wel naast elkaar zittene. Wij verzoeken u zelf deze regel te handhaven en dus drie lege stoelen naast u/uw gezin te respecteren. Jan de Korte scriba