



Gemeentebrief



11 februari 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer **100**

Meditatief- Schuilplaats in de wildernis?

Op allerlei plaatsen hoorden we deze week over grensoverschrijdend gedrag: in de sport, in de politiek, in bedrijven. Ook in de kerken komt het jammer genoeg voor. Ruim 20 jaar geleden werd hierover een rapport geschreven met die mooie titel: Schuilplaats in de wildernis. Drie jaar geleden is het rapport weer besproken in de synode. Ik hoop van harte dat de kerkelijke gemeente een schuilplaats, een veilige plek is voor iedereen.

Hoe je soms onbewust mensen pijn doet werd mij duidelijk toen jaren geleden een oude dame in het verpleeghuis mij wees op deze woorden: Gij legt uw hand op mij (Psalm 139). 'Prachtige woorden hoor', zei ze, 'die veel mensen goed doen. Maar als ik ze hoor, krimp ik in elkaar en voel ik weer de hand van die man op mijn schouder...' We hebben er veel over gesproken en bij haar begrafenis lazen we, op haar verzoek, Psalm 139. Ik hoop zo dat de kerkelijke gemeente een veilige plek is voor iedereen. Waar we met respect met elkaar omgaan. Een veilige plek, een schuilplaats in de wildernis, als er een storm over je leven gaat.

ds. Luci Schermers

Orde van dienst 13 februari 2022

De komende drie weken staan in het teken van de psalmen. U weet het: kanselruil met de kerken van Lekkerkerk en Berkenwoude. Vandaag lezen en zingen we Psalm 71. Het gaat daarin over de ouder-wordende mens, maar de dienst is gericht op jong en oud. Ik hoop zelf voor te gaan. Van harte welkom!

Orgelspel - Welkom - Psalm 92: 1, 7 en 8 - Bemoediging en groet - Psalmen in de Bijbel - Psalm 84 (eigentijdse versie: Wat houd ik van uw huis) - Gebed - Psalmen in de Bijbel - Kinderlied bij Psalm 8 - Eerst lezing: Psalm 71 (zingen psalm 71: 1 - lezing Psalm 71: 2-16 - zingen psalm 71: 10 - lezen Psalm 71: 19-22 - zingen psalm 71: 14) - Tweede lezing: Johannes 21: 15-19 - Lied 170 (Meester men zoekt U) - Preek - Sela: Een toekomst vol van hoop - Schilderij Rembrandt: Simeon in de tempel - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor de collecte - Zingen Lied 657 - Zegen - Orgelspel

Op zoek naar de mooiste psalm enquête

We zijn op zoek naar de meest geliefde psalm. De hele maand februari staat op onze website een enquête, waarop u en jij je mooiste psalm kunt aangeven. We hopen dat je de moeite neemt om mee te doen. Mocht de computer een probleem zijn, dan kunt u me altijd bellen om uw mooiste psalm mondeling te melden.

ds. Luci Schermers

Workshop Psalmen zingen op 22 februari.

Psalmen zijn er om gezongen te worden. Daarom bent u op dinsdagmorgen 22 februari van harte welkom in de kerkzaal om psalmen te zingen. Arie Versluijs en Klaas Rigterink leveren hun muzikale bijdrage en ook worden er psalmimpresies van Hans Bouma voorgedragen.

In het Liedboek staan van een aantal psalmen verschillende versies. Tijdens de psalmenworkshop zullen we naast de klassieke versie ook een psalm zingen op de onberijmde tekst (zoals in kloosters gebeurt), een evangelische versie en eentje uit Taizé. Het is dus beslist de moeite waard om mee te doen.

De zangers worden over de hele kerkzaal verspreid en hebben op grote afstand van elkaar een vaste plaats. Of u goed kunt zingen of niet (meer), weet u welkom! We willen graag weten hoeveel mensen komen, dus meld u aan via klaas.rigterink@gmail.com. We houden een bovengrens aan van 15 personen.

Vanaf 9.30 uur is er koffie, van 10.00 - 11.30 uur volgen we het programma.

Wel en wee.

* Mevrouw Marianne Rigterink heeft verleden week opnieuw een behandeling gehad aan één van haar stembanden. Het kostte enige moeite, maar het is uiteindelijk gelukt. We hopen met haar op een nu blijvend positief resultaat.

* Mevrouw Nelly van der Kooi krijgt vandaag (vrijdag 11 februari) een nieuwe heup. We hopen dat de operatie goed is verlopen en wensen haar sterkte met de revalidatie en een voorspoedig herstel.

Gemeentebrief 100!!!

Ja u leest het goed! Gemeentebrief nr. 100. U ontvangt inmiddels gemeentebrief nr. 100.

Wie had dat ooit kunnen denken aan het begin van de coronatijd.

Iedere vrijdag kijkt u uit (hopen wij) naar uw gemeentebrief.

En iedere vrijdag komt er één.

Maar daar wordt veel werk voor verzet. Zo verzamelt de redactie alle mails die binnenkomen en maken daar een logische opzet van.

Soms krijgen ze pas op het allerlaatste moment de benodigde gegevens.

Geen probleem de brief wordt gewoon gemaakt.

We zijn dan ook de Fam. Teeuwen en de Fam. Wagemakers dankbaar dat ze om de beurt iedere twee weken zonder klagen weer een nieuwe brief maken voor u.

En wat te denken aan de vaste medewerkers, zoals onze dominee die iedere week opnieuw de orde van dienst vermeldt. Ook de kindernevendienst doet zijn best om alle kinderen op tijd informatie te geven.

En er worden iedere week ongeveer 160 mailtjes verstuurd. Dat betekent dus inmiddels ruim 16.000 mailtjes!!!.

Ook zijn er nog mensen die geen computer hebben, dus iedere week worden er door Piet Eikelenboom, Jan van der Leeden, Jan Klerk en Ruud van Mastrigt nog eens een papieren versie rondgebracht. Door weer en wind. Ook hen willen we daar graag voor bedanken.

Wij vertrouwen erop dat u de gemeentebrief met plezier leest en hopen dat u dat nog graag blijft doen.

Jan de Korte scriba



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **13 februari** zijn:

1ste Kerk in Actie 2022- Noodhulp (Nepal) Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal

Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Helpt u mee om jongeren in Nepal een toekomstperspectief te bieden? Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Nepal storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

2de Kerk

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

Voedselbank

Het product voor februari is wasmiddel er zijn 13 stuks gebracht

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



Veertigdagentijdkalender

Bestel de gratis veertigdagentijdkalender De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.

Bestellen kan via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=220205



Houd elkander vast

Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
"Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn."

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

HUUB OOSTERHUIS

Bovenstaande gedicht komt uit de veertigdagenkalender.



De bloemen van zondag 13 februari zijn voor Mw. Els de Gier als groet van de kerk.

