

## Meditatief- Stop je talent niet in de grond!



Een veelbelovend voetballertje, een wonderkind op de piano, een intelligent meisje. Met een schuin oog volg je hun doen en laten. Wat bijzonder zeg! Hoe zou het zijn als ik zelf... als onze kinderen, kleinkinderen... Maar ja, we hebben dat muzikale of sportieve talent niet. Of misschien hadden we het wel, maar is het nooit ontwikkeld.

Zaterdag kunnen we laten zien wat voor talenten we als gemeente in huis hebben. Want iedereen is gezegend met een of meer talenten. De meeste van ons komen er niet mee in de krant of op t.v., maar we stoppen ons talent niet in de grond! We mogen er van delen om er anderen (en jezelf!) blij mee te maken. Met je talent kun je een ander dienen. Het is zonde als je denkt dat je niets kunt, of dat je het toch verknoeit, of dat een ander het beter kan dan jij. 'Laat ieder van u de gaven, die je van God gekregen hebt, gebruiken om anderen - op welke manier ook - mee van dienst te zijn' (naar I Petr. 4:10).

ds. Luci Schermers

## Orde van dienst voor zondag 15 mei 2022

Zondag is het thema: 'De aarde in bruikleen'. We zingen over de mooie Schepping en staan stil bij de relatie tussen mens en schepping. Hoe houden we de schepping zoals deze is bedoeld? De dienst is i.s.m. de liturgiecommissie voorbereid. Ik hoop zelf voor je gaan. Van harte welkom!

Orgelspel - Welkom - Psalm 8a: 1, 3, 4, 5 - Bemoediging en groet - Psalm 8a: 6 - Gebed om ontferming - Loflied 216: 1, 2 en 3 - Gebed - Aandacht voor de kinderen: Jezus en de aarde (quiz) en een kinderlied - Eerste lezing Lev. 25: 1-12 - Lied 839: 1, 2 - Tweede lezing I Tim. 6: 6-11 - Lied 992 - Preek - Orgelspel - Lied 978: 1, 3 - Dankgebed en voorbeden - Luisterlied: Juicht want Jezus is Heer - Aandacht voor de collecte - Lied 218: 1, 2, 3 en 5 - Zegen - Orgelspel

## Vergeeten

Een beetje van slag vanuit het besef dat dit mijn laatste gemeentevergadering was als predikant van de Ontmoetingskerk, vergat ik woensdagavond de keuze voor het afsluitende lied toe te lichten... Het was lied 263: Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht. Het is een lied dat vraagt om vertrouwen. Om vertrouwen als het donker is, om vertrouwen als de nacht aanbreekt. Vertrouwen maak je niet zelf, maar het word je gegeven. In ons liedboek staat het lied bij de avondliederen. Juist in avondliederen wordt altijd weer de hoop uitgesproken dat het licht zal worden. Dit lied verwoordt zo mooi dat 'ik ondanks alles de morgen verwacht', dat God onze toekomst is - het duister voorbij. We hebben dit lied in de veertigdagentijd gezongen bij de gebedsmomenten voor Oekraïne. De woorden van de tekst samen met de Ierse melodie maken dit lied tot een hoopvol gebed.

ds. Luci Schermers

## Thema-avond: God in de supermarkt

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?



Wat betekent dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.

Tijdens deze thema-avond denken we na over de keuzes die maken. We laten ons inspireren door de vraag hoe Jezus omging met de armen en de behoeftigen. De commissie Vorming en Toerusting heeft contact gehad met Alfred Slomp, deskundige op het gebied van duurzaamheid. Hij gaat met ons nadenken over 'verantwoord boodschappen doen'. Van harte welkom!

Plaats: Ontmoetingskerk

**Datum: 18 mei 2022**

Aanvangstijd: 20.00 uur

Onkosten: kollekte bij de uitgang

## **Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in Lekkerkerk**

Op Hemelvaartsdag, 26 mei worden we uitgenodigd door de kerk van Lekkerkerk om te gaan dauwtrappen. Ook de gemeente van Berkenwoude (wijk 1) is hier voor uitgenodigd. We kregen het volgende bericht: Omdat die dag in Lekkerkerk de jaarlijkse wielerronde wordt gehouden starten we vanaf het sportpark Weydehoeck, waar voldoende parkeermogelijkheid is.

De route daarheen is simpel: vanaf de rotonde in de provinciale weg (N210) de eerste weg linksaf en daarna de eerste weg rechtsaf, de Weidelaan. Na 350 m is voldoende parkeerruimte aan de rechterkant.

We starten de wandeling om 7:00 uur in de morgen. Neem wat te eten en te drinken mee. Onderweg zullen we een pauze inlassen. We moeten zorgen uiterlijk om 9:15 uur aan te komen bij de Grote- of Johanneskerk. De dienst begint om 9:30 uur. Ds. Rob Maas gaat voor. Na de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk. Deelnemers van buiten Lekkerkerk zullen zo nodig weer naar de parkeerplaats terug geleid worden. Dat kan zijn na de wandeling, maar ook na het koffiedrinken.

In verband met de koffie en het 'koekje' willen we graag weten hoeveel deelnemers er ongeveer zullen zijn. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 21 mei bij Kees Mudde, c.mudde3@gmail.com of telefoon 0180 661288.

## **SamemWijzer**

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 37.7 over de periode 29 mei t/m 17 juli 2022 uiterlijk zondag 22 mei a.s. bij de redactie in te leveren."



## **COLLECTEN**

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **15 mei** zijn:

### **1ste Kerk in Actie Diaconaat (Nederland).**

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel 'het Jeugdorp' wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconaat storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QRcode voor collecte 1



### **2de Kerk**

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656

Of scan de QR code collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Pauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

## Voedselbank

Het product voor mei is pindakaas.  
Er zijn 12 potten gebracht.  
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.  
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



De bloemen van zondag 15 mei zijn voor Mw. C.I. de Ruiter-Rodenburg als groet van de gemeente

## TALENTENVEILING 2022



**Morgen, zaterdag 14 mei is het zover de Talentenmarkt.**

De kerk is open **vanaf 10 uur.**

Naast de veiling zijn er nog meer activiteiten o.a:

- Loterij
- Rad van avontuur
- Kleine rommelmarkt
- Plantjesmarkt
- Lekkere hapjes
- Koffie en thee met iets lekkers

De commissie, Gera Spruijt, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Maastricht en Els van Westen.



Lied: De zon daalt in de zee

De zon daalt in de zee.  
De duisternis valt in.  
Ik loof de goede God.  
Hij geeft mij dag en nacht:  
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

Laat dagen in de nacht,  
waar wanhoop heerst en dood,  
geloof en hoop op U:  
U hebt uw schepping lief,  
U hebt uw schepping innig lief.

Kom, nacht, en troost ons zacht.  
Kom, God, genees ons hart.  
Kom, leg uw hand op ons  
en heel zo elke wond.  
Heel, Vader, ook de diepste wond.

- Lied 253

Te beluisteren via onderstaande link:  
[https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-zon-daalt-in-de-zee/?utm\\_source=nieuwsbrief\\_Petrus&utm\\_medium=nieuwsbrief&utm\\_campaign=220507](https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-zon-daalt-in-de-zee/?utm_source=nieuwsbrief_Petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=220507)