



Gemeentebrief



25 november 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 141

Meditatief :

Bij de eerste Adventzondag, 27 november, wil ik graag het thema van de Adventskalender van de PKN "Aan tafel - een plek voor iedereen", bij u onder de aandacht brengen.

Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen (uit het voorwoord van de kalender).

Ook het onderstaande gedicht vind ik erg mooi passen bij het thema.

Gastvrijheid

Samen eten
brood en water delen
verkoeling na de tocht door de woestijn
elkaars oase zijn.

Samen eten
onderkomen delen
schuilen voor de hitte van de dag
elkaars beschutting zijn.

Samen eten
reisverhalen delen
de beste route naar het einddoel wijzen
Elkaars gidsen zijn.

Samen eten
het goede van de aarde delen
genieten van elkaars gezelschap.
Dan wordt water wijn.
Laat ons dat gegeven zijn.

Het gedicht is geschreven door Jacqueline Roelofs- Van der Linden en komt uit Medemens 5, een uitgave van Kerk in Actie.

Quirine Lodder

Orde van dienst zondag 2 november 2022.

Op deze zondag is de adventsperiode begonnen met als thema Levenslicht. We gaan horen over de voormoeders van Jezus. Ds. Noordam gaat voor en zal aan een van hen, Batseba, in zijn preek aandacht schenken. In het blokje van de kindernevendienst wordt zelfs een standbeeld voor haar opgericht. We wensen u een goede adventstijd, waarin we samen op weg gaan naar het Kerstfeest.

VOORBEREIDING - Welkom door de ouderling van dienst - Aansteken adventskaars - Intochtslied Ld 287:1, 2 Rond het licht dat leven doet - Groet, bemoediging en drempelgebed - Zingen Psalm van de zondag: Ld 25:1,3 Heer, ik hef mijn hart en handen - Kyriegebed - Zingen: Ld 463:1,2,6,3,4,7,5,8 Licht in onze ogen (via beamer)

DIENST VAN HET WOORD - Gebed om inspiratie - Lezen: 2 Sam. 11:1, 14-27 - Zingen Ld 738 1,2,3,4 Kom zing het lied van Eva (via beamer) - Lezen Matth. 21:1-9 - Zingen: Ld 441:2, 5 Heel Sion strooit haar palmen - Aandacht kindernevendienst - Zingen projectlied Levenslicht: 1,2 (melodie Ld 469) - Overdenking thema: Zoon van David en Batseba ? - Zingen Ld 439:1,3 Verwacht de komst des Heren.

DIENST VAN HET ANTWOORD - Gebeden, dankgebed, voorbeden, Onze Vader - Aandacht voor collectes - Luisteren: 433:1,2,5 Kom tot ons, de wereld wacht -Wegzending en zegen - collectes. Psalm 68: 7 - Zegen - Orgelspel: U zij de glorie



De bloemen van zondag 20 november zijn voor:
Mw.Pols-Jonker voor haar verjaardag.

ADVENT

Symbolisch bloemschikken :

Tijdens Advent krijgt het jaarthema "aan tafel " het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.

Het gaat daarbij om meer dan de "letterlijke" tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid-niemand uitgezonderd. Deze tafel is gekozen als uitgangspunt voor de symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 2022.

Voor elke zondag in deze periode is er een symbolische bloemschikkingssuggestie. De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan veranderd en toegevoegd wordt. De tafel is bekleed met jute en zal elke week iets groener worden.

We lezen vandaag over Batseba, de vrouw van Uria. Vandaag zien we op tafel een klein beetje groen: de kleur van groei en hoop. (Het is ook de kleur van het toeleven naar een feestdag) Verder zien we paarse heij; paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man. Gele bloemen; geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.

Meditatieve tekst;

Jong is zij, mooi
in paarse rouw,
aan de koninklijke tafel.

SamenWijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 38.3 over de periode 11 december 2022 t/m 22 januari 2023 uiterlijk zondag 4 december a.s. bij de redactie in te leveren."

Vandaag vieren we de eerste zondag van Advent en ik ben blij dat ik de mooie, houten kerstster die mijn vader ooit maakte weer op kan hangen. Een beetje licht naar binnen en naar buiten in deze donkere dagen. Een kaars steken we aan, we worden stil en leven in de hoop dat Jezus onder ons geboren wordt. Laten we een beetje licht en een sprankeltje hoop delen met de mensen die we ontmoeten. En om positief en hoopvol te blijven, hoe moeilijk soms ook, is het fijn om met elkaar onderstaand lied zingen. Zingt u, zing jij mee? (Alie van Krieken)

Advent

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig licht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden,
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen

(tekst Greet Brokerhof-van der Waa, melodie Gerard van Amstel)

<https://www.youtube.com/watch?v=zI8pcILspLo>



Wel en wee.

De heer Jaap Bremmer heeft afgelopen maandag gehoord dat er een mogelijke behandeling is met een medicijn dat nog niet in Nederland is goedgekeurd, maar wat in Leiden voor hem beschikbaar is. Het gaat om een ingrijpende en langdurige (wekelijkse) behandeling met mogelijk ernstige reacties van het lichaam. Hij moet zich daar nu op beraden en een keuze maken. Wij wensen hem hierin wijsheid toe. Hij vertrouwt zich toe aan de Heer van de Hemelse machten, zoals hij dat zelf verwoordt. Wij bidden en hopen met hem dat het ten goede mag keren.

De heer en mevrouw Cees en Nelly Hesse zijn afgelopen dinsdag overgeplaatst naar het zorghotel Aafje, naast het Franciscus Ziekenhuis. Ze verblijven in kamer 1. Het adres is Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam. Wij wensen hen beiden van harte moed, sterkte en een voorspoedig herstel toe.

De heer J. Nederlof hoopt op zondag 27 november zijn verjaardag te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Agenda



Dinsdagavond 29 november om 19.30 uur is de maandelijkse gebedsavond in de Kamillestraat 60. U / jij bent van harte welkom.
Vriendelijke groeten Anton en Greta Wagemakers. (0180-511016)

Maandag 5 december om 13.30 uur moderamen vergadering in de ontmoetingskerk.

Voedselbank

Het product voor november is spaghetti / pasta . Er zijn 45 pakken ingeleverd. U kunt de producten weer in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Collecten

Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 27 november :

1ste Adventscollecte Kerk in Actie Colombia.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Colombia overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656

Of scan de QR code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.