



De laatste maand van het jaar.
Een maand vol van bezinning.
Ook en maand voor velen vol van gemengde gevoelens.
Bij velen wordt er teruggekeken op het oude jaar. Enkelen kijken al voorzichtig vooruit het nieuwe jaar in. Anderen proberen deze maand eerst maar eens "door te komen". Voor al die zich hierin in herkennen is dit meditatief stukje, geschreven door Freek de Jonge.

Meditatief

Wees niet bang
wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los
of pak er juist een vast

wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt
voorgenomen
het mooiste overkomt je
het minste is bedacht

wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend
maar zelfs de liefde went

wees niet bang
je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij

Patrick Heijnis

Orde van dienst zondag 11 december 2022.

Op deze derde adventszondag gaat ds. P. van Midden voor, die in Bergambacht gestaan heeft. Hij heeft zijn sporen verdiend als HBO-docent Oude Testament en als universitair docent Hebreeuws. In het blokje van de kindernevendienst wordt Rachab op een voetstuk gezet. We wensen u een goede dienst.

Welkom en mededelingen –
VOORBEREIDING - Psalm van intocht: 25: 2 en 7
Here, maak mij uwe wegen - Onze hulp en begroeting - Lied 452 Als tussen licht en donker (via beamer) - Kyriëgebed - Gezongen Geloofsbelijdenis – Bemoediging - Lied 911: 1 en 5 Rots waaruit het leven welt (via beamer) - Gebed van de zondag – Adventsproject kindernevendienst – Projectlied: couplet 1 en het couplet voor de 3e advent - Evangelielezing: Matteüs 24: 1-14 - Lied 439: 1, 2 en 3 Verwacht de komst des Heren (via beamer) – Uitleg en overdenking - Lied 441: 1 en 4 Hoe zal ik u ontvangen - Dank- en voorbede - Gemeenschappelijk gebeden Onze Vader – Aandacht voor collectes - Slotlied: Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen - Wegzending en Zegen

Wel en wee.

* Max de Gier is niet afgelopen woensdag, maar een dag later dan gepland, afgelopen donderdag, geopereerd. De operatie is gelukkig goed en zonder complicaties verlopen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.

* Is er behoefte aan een gesprek, zijn er vragen of is er anderszins iets om aan de orde te stellen ... De telefoonnummers van het pastoraal team staan achter op de SamenWijzer. Bel gerust!

Liturgisch bloemschikken :

Dat klinkt niet positief, 'de hoer Rachab'. Doordat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk steeds bevrijdt (Jozua 2).

Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus ,de eeuwige Redder, leidt. De hoer Rachab werd door Jozua gespaard samen met haar hele familie.

Er zijn nu malusappeltjes of andere bottels bijgelegd. Symbool :de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en pijn. Ook vleugeltjes van de es. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

De tafel is nu voor 75% bekleed met plaatmos.

Meditatieve tekst :

Verbonden met het rode koord
vruchten van ware liefde
te vinden in vrijheid.

Voedselbank

Het product voor December is aardappelpuree.

U kunt de producten weer in de kerk inleveren. Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.



De bloemen van zondag 11 december zijn voor:
de hr. M. Zvinowanda als groet van de kerk.

Collecten

Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 11 december :

1ste Kerk in Actie Diaconaat

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekers-centra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc's en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 2e Diaconaat overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656

Of scan de QR code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectiedoel. De Diaconie.

Agenda



Zondagmiddag 11 december om 15.00 uur verzorgt op uitnodiging van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken het Vocaal ensemble "Sega di Canto" een concert in de Grote of Johanneskerk in Lekkerkerk. Het inmiddels in de Krimpenerwaard bekende koor heeft gekozen voor een programma wat aansluit op de Advents- en Kersttijd, zoals met liederen uit de Weihnachtsoratorium van Bach en de Pastorale van Beethoven. Het koor staat onder leiding van dirigent Gerard Lang en wordt op de piano en orgel begeleid door de bekende, in Lekkerkerk geboren, Jeroen Liedorp. Het koor verzorgde voor de VVP al eerder een concert; in 2014. Dat was toen een groot succes en werd door een talrijk publiek bijgewoond. Het concert is in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. In de directe omgeving is voldoende gratis parkeerruimte. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. Verder informatie via telefoon 0180-662721 of e-mail: adrivanvliet@planet.nl

Maandag 12 december om 20.00 uur kerk raadsvergadering in de ontmoetingskerk.

Dinsdag 13 december om 18.00 uur in de Voorhof Rock Steady een gezamenlijke kerstviering.

Woensdag 14 december om 10.00 uur Open Deurgroep (damesgespreksgroep) in de Kamillestraat 60.

Donderdag 15 december is er voor de senioren een kerstviering in 't Voorhof. De aanvang is later dan gebruikelijk, namelijk om 14.30 uur. Het thema van de viering is 'Verlangen'. Ds. Bakelaar houdt de meditatie. De gastvrouwen verzorgen de liturgie. De samenzang wordt begeleid door Quirine Lodder. Aansluitend zal er een broodmaaltijd worden gehouden. Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 13 dec. bellen naar Riet de Ridder telefoon: 512357

Vrijdag 16 december om 20.00 uur een sfeervol kerstconcert door Chr. Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria onder leiding van dirigent Bert Visser. Het koor wordt op orgel en piano begeleid door Jaap den Besten. Jaap zal ook een intermezzo verzorgen. De dirigent zal samen met zijn dochter Mariëlle Pijl die de fluit zal bespelen een muziekstuk ten gehore brengen. En U kunt meezingen met bekende kerstliederen. Toegang gratis, openschaal collecte voor een vrijwillige bijdrage. In de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek . Hoofdstraat 90. Na het concert wordt u van harte uitgenodigd voor een drankje.

Heilige Herrie Adventskalender

De organisatie van de Top2000 kerkdiensten heeft dit jaar een Heilige Herrie adventskalender samengesteld. Tijdens de Advents periode is er elke dag een Bijbeltekst, een overdenking en een mooi pop lied dat daar bij past. Even tijd om stil te staan, maar ook om samen te bespreken. Kijk eens op: <https://heiligeherrieadventskalender.nl/#40dagen>

