



Meditatief



Toen ik afgelopen week op zoek ging naar een onderwerp voor dit stukje, kwam ik bovenstaand symbool tegen. Eerst keek ik niet goed en zag ik er vooral een ECG -lijn in maar bij beter kijken het teken geloof, hoop en liefde. Onderstaande uitleg vond ik op dagelijksgeloven.nl.

De woorden **geloof, hoop en liefde** zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden afkomstig uit de Bijbel. Paulus schreef aan de christelijke kerk in Korinthe een brief. In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij zegt: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde'. Deze woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een trouwdienst. In veel populaire muziek worden de woorden gebruikt. Ook staat het hoog in de top tien van Bijbelteksten van veel mensen.

Kruis, anker en een hart

De woorden geloof, hoop en liefde komen ook vaak terug in afbeeldingen of sieraden. Geloof wordt dan voorgesteld door het kruis met een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus. De hoop wordt weergegeven door een anker waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. De liefde wordt verbeeld met een hart, het symbool van emotie en passie.

Geloof

Geloof of geloven gaat niet zozeer om het geloven of iets wel of niet waar is. Natuurlijk is dat er wel een onderdeel van maar de kern van geloven gaat om vertrouwen. Je kunt van mening zijn of geloven dat Jezus heeft bestaan. Maar kun je ook vertrouwen op Jezus? Geloven komt op

vertrouwen en overgave aan. Durf je twijfels en vragen te laten staan en je over te geven aan het aanbod van God. Het is dan alsof je als een klein kind één vinger van de uitgestoken hand van de hemelse vader aanpakt. Dat is niet altijd makkelijk maar het is op deze manier mogelijk om je hele leven in Zijn handen te leggen.

Hoop

Hopen is niet zoiets als 'wishful thinking'. De hoop binnen het christelijk geloof is stevig gebaseerd op de komst, de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Zijn komst heeft voor een nieuw begin gezorgd. We mogen weten dat er leven na de dood is en dat iedereen die in Hem gelooft bij Hem mag zijn. Daarnaast heeft Jezus de belofte gegeven dat er straks een nieuwe wereld komt. Moeite, pijn en lijden zullen voorbij zijn en de wetten van het koninkrijk van God zullen gelden: liefde, zorg voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan.

Liefde

De schrijver van de tekst met de woorden geloof, hoop en liefde sluit af met de opmerking dat de liefde de grootste is. Zonder de liefde is er niets. Dat is herkenbaar want waar zouden we zijn zonder liefde? Liefdeloosheid is dodelijk. De liefde die de schrijver hier bedoelt, is gebaseerd op de liefde van God. De liefde van God, de liefde van Jezus is niet romantisch: het is opofferende liefde. Het is liefde die wat kost. De komst van Jezus heeft alles met liefde te maken. In Jezus zien we Gods liefde werkelijkheid worden. Jezus is niet een symbool van liefde maar komt uit echte liefde, geeft echte liefde en maakt echte liefde tussen mensen mogelijk.

Welke weg ga jij?

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde, dan hebben we ook hoop.

Toen Jezus hier op aarde rondliep nodigde hij mensen steeds uit om Zijn weg te gaan. Dat is voor ons allemaal de vraag: welke weg gaan we? Jezus zegt zelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij bedoelt daarmee dat Zijn persoon en Zijn woorden en daden het leven zoals het door God bedoeld is in zich heeft. In eerste instantie om weer in contact met God te leven. In tweede instantie om te leven volgens de principes van Gods koninkrijk. Hij nodigt uit om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Nu al door geloof, hoop en liefde samen met Hem vorm te geven in ons leven. En straks door voor altijd met Hem samen te leven!

Ik wens u allen op uw levensweg, de keuze van geloof, hoop en liefde toe.

Orde van dienst zondag 12 november 2023

Heilig Avondmaal

Dominee G. Koelman uit Rotterdam gaat vanmorgen voor en bedient het Heilig Avondmaal. We wensen elkaar toe, dat we bemoedigd en gesterkt worden door Woord en Sacrament.

Woord van welkom - Openingslied: NLB 85 : 1, 2 en 4 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer - Bemoediging en groet - Inleiding – Kyriëgebed - Glorialied: NLB 150a Geprezen zij God - Gesprek met de kinderen; zingen: NLB 1010 : 1 en 2 Geef vrede, Heer, geef vrede; bij het weggaan zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Gebed om opening van het Woord - Eerste Schriftlezing: Jes. 48: 17 – 21 - Zingen: 756 : 1, 2, 3, 4 en 8 Laat komen, Heer, uw rijk - Tweede Schriftlezing: Mattheüs 25, 14 – 30 - Zingen: NLB 361 : 1, 2 en 7 Er heeft een stem gesproken – Verkondiging - Zingen: NLB 316 Het woord dat u ten leven riep – Aandacht voor de Inzameling van gaven - Dienst der gebeden, dankgebed, voorbeden – Kinderen komen terug uit de nevendienst - Dienst van de Maaltijd; zingen NLB 405: 1 Heilig, heilig, heilig!; gebed, Onze Vader; zingen: NLB 382 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen; Heilig Avondmaal, instellingswoorden, dankgebed – Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen – Zegen.



De bloemen van zondag 12 november zijn voor mevrouw N.v.d.Schans-de Hon, voor haar verjaardag. De tweede bos bloemen is voor Tanya en Ben nog voor hun huwelijk op 10 november.

Wel en Wee

Op 13 november is de heer L. Hordijk jarig.

Op 14 november zijn mevrouw J.P. Eikelenboom – Verheij en mevrouw L.C. Landman – Meerkerk jarig.

We wensen hen allemaal een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar.

Mevrouw Els de Gier heeft door een val in huis haar rechteronderarm gebroken en de arm zit sinds maandag in het gips. Wij wensen Els moed, geduld, en van harte beterschap toe

Voedselbank

Het product voor november is spaghetti/pasta

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.



Lichtjesavond voor iedereen die wil.

Graag willen we op vrijdagavond 24 november de kerk openstellen van 16.00 – 20.00 uur.

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die je mist.

Er is een gedicht om te lezen, er is zachte muziek, een moment om rust te vinden in de kerkzaal. En als je even wilt praten is daarvoor gelegenheid in de Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom, kerkganger of niet.

Dus mocht u iemand weten die dit initiatief kan waarderen, geef het door!

Hallo gemeenteleden,

Zondagmorgen 24 december vieren wij het kinderkerstfeest.

We hopen natuurlijk dat er veel kinderen, en ook veel volwassen mensen, aanwezig zullen zijn.

Het woord 'Tijd' zal deze zondagmorgen centraal staan. We zullen beseffen dat overal tijd voor is. Zoals bv om op te staan, te eten of aanwezig te zijn voor een afspraak.

Je kunt gehaast door de tijd gaan of overal juist de tijd voor nemen.

En dat niemand wist welk tijdstip Jezus precies geboren zou worden.

Binnenkort zal ik bij een aantal gemeenteleden langsgaan om te vragen welke tijd van de dag voor hen favoriet is.

Heeft u zelf een leuk of origineel tijdstip op de dag dat bij u favoriet is, bel me dan.

Dan kom ik graag bij u langs.

Bettina Pols
Kindernevendienst

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 12 november

1ste "Kerk in Actie": Zending

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. "Kerk in actie" overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



2de kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. "kerk" overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8006.56

Of scan de QR code voor collecte 2



3de Werelddiaconaat

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.

"Werelddiaconaat" overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 (Er is hiervoor geen scancode doorgegeven.)

De Diaconie

Leestip: Goedheid voor het oprapen

Wie het nieuws deze dagen ook maar een béetje volgt, heeft alle reden om zich af en toe wanhopig te voelen. We horen hartverscheurende verhalen uit Gaza. De wereld lijkt vol van oorlog, geweld en onrecht.

Margriet van der Kooi ontkent die werkelijkheid niet, maar pleit er in haar nieuwe boek 'Goedheid voor het oprapen' voor om óók het goede te blijven zien. Want aandacht voor wat goed is, waar we dankbaar voor kunnen zijn, is goed voor het hart en de ziel.

Het volledige artikel is te vinden op:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/leestip-goedheid-voor-het-oprapen/>

Zinzondag

VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken

Op zondagmiddag 19 november verzorgen Cees Willem van Vliet en Jeroen Liedorp het concert "Kerk & Salon".

Aan het einde van de 19e eeuw stonden in veel Parijse salons een vleugelpiano en een drukwindharmonium. Het waren de geluidsinstallaties van weleer: beroemde orkestwerken werden voor deze combinatie gearrangeerd om ze thuis, op feestelijke zondagmiddagen, ten gehore te kunnen brengen in de intieme, huiselijke kring. De - beide uit Lekkerkerk afkomstige - pianist Jeroen Liedorp en harmoniumspeler Cees-Willem van Vliet laten deze tijden opnieuw herleven in de Grote of Johanneskerk van Lekkerkerk. Ze spelen een programma met arrangementen van twee beroemde orkestwerken van Ludwig van Beethoven – daarmee traden ze eerder bij een Zinzondag op – en spelen daarnaast originele muziek voor deze combinatie: voor de pauze de beroemde 'Prélude, Fugue et Variation' van César Franck, na de pauze de integrale 'Six Duos' van Camille Saint-Saëns. Een unieke luisterervaring door de combinatie van virtuoze pianomuziek en de weemoedige klanken van het drukwindharmonium, dat aan de basis ligt van de Franse accordeon.

De voorstelling vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis; na afloop is er een open schaalcollecte. Meer informatie via telefoon 06-54392483 of e-mail adrivanvliet@planet.nl

U kunt de informatie ook nalezen via: www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp/



'GROTER DAN ONS HART'
Rotterdamse Queer Advent Viering

**Advent; een tijd van
verwachting en hoop op licht
in de duisternis**

**3 december om 14.00 uur in de Bergsingelkerk
Met het koor Hemelsbreed**

Deze viering wordt georganiseerd door de Bergsingelkerk en de Rotterdamse Roze Vieringen

Hallo allemaal,

Vrijdagavond 17 november is het weer zover, een gezellige filmavond!

Het bijzondere is dat op deze avond twee films te zien zijn, zowel voor kinderen als de volwassenen.

Voor de kinderen is dat de film 'Corgi'. Een film met veel humor waarin een koninklijke hond uit het paleis wordt gejaagd en een heel nieuw leven buiten het paleis ontdekt. Dus lijkt dit je een leuke film, kom en neem gerust een vriend of vriendin mee.

Voor de volwassenen is de film 'Pay forward' te zien. Het verhaal gaat over een jongen die de wereld wil veranderen voor zijn schoolopdracht. Dit doet hij op een mooie manier en door middel van het helpen van mensen. Het is een aangrijpend, boeiend en ontroerend verhaal.

Natuurlijk wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers.

De inloop is voor beide doelgroepen om 19.15 uur en om 19.30 uur starten de films.

We zien jullie graag komen!
Tot 17 november!

Groeten V&T commissie

