



Gemeentebrief



12 januari 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 200

Meditatief

Onlangs las ik de Nieuwjaarsboodschap van René de Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN. (Misschien heeft u het ook gelezen, zo niet dan is het de moeite waard:

<https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/> een lied voor onderweg.)

Daarin schrijft hij dat de jaarwisseling voor veel mensen waarschijnlijk feestelijk is geweest. Maar dat de start van het nieuwe jaar door de zorgen over de situatie in de wereld en door de zorgen over ons persoonlijke leven kan leiden tot een gevoel van somberheid. Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat alle problemen in het komende jaar opgelost zullen worden. Ook als we geloven dat God in het nieuwe jaar met ons meegaat, kan het lastig zijn om hoopvol te blijven. En wat doe je als je opziet tegen de toekomst?

René de Reuver stelt voor dit jaar (volop) te zingen. "Ga mee, laten we ons voegen in het koor van alle tijden en plaatsen ..." Liederen hoeven we niet zelf te bedenken. Ze worden ons aangereikt door mede-gelovigen die de woorden en melodieën al voor ons op papier hebben gezet.

Een lied, een gedicht een gebed ... Het kan troost bieden, je kunt er even door worden opgetild. Soms heb je zelf geen stem, maar dan zijn er hopelijk anderen die voor je zingen, voor je lezen, voor je bidden.

In de afsluiting van een pastoraal overleg deze week werd een gedicht gelezen. Aangedragen door ons gemeentelid Joke Eikelenboom. In haar persoonlijke leven geraakt door ziekte en dood, heeft ze dit gedicht ervaren als een bemoediging, hoe moeilijk het ook blijft. Dit wordt hier gedeeld met haar toestemming.

God zegt tegen jou:

Weet je niet goed
hoe je verder moet?
Vertel het Mij maar,
Ik sta voor je klaar.
Ik was mens als jij,
Ik begrijp je zo goed.
Laat maar los
en vertrouw Mij maar.

Ik zal voor je zorgen,
vandaag en ook morgen.
Ik ben bij jou,
je bent niet alleen.
Ik weet raad met jouw vragen
en Ik zal je dragen.

Ik draag jou
door alles heen.

Hoe we dit jaar verder ook ingaan, met blijdschap, met verwachting, vol goede moed, of met de last van de wereld en van ons eigen leven op onze schouders ... laten we dat doen, en ik citeerde woorden van René de Reuver uit zijn Nieuwjaarsboodschap, "in vertrouwen op onze God die is, die was en die komt. Hij houdt de toekomst in zijn hand."

Bertha Welter

Wel en wee

De heer Michiel van Hulsteijn hoopt op maandag 15 januari zijn verjaardag te vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

De heer Max de Gier heeft een goede uitslag ontvangen m.b.t. het vocht achter de longen. Dit is verminderd en er hoeft geen operatie plaats te vinden. Max en Marry zijn hier natuurlijk heel blij mee. Wij leven van harte mee met hen. Sterkte met het vervolg van de behandelingen.

Orde van dienst zondag 14 januari 2024

Ds. Otto Kroesen uit Delft betreedt in die dienst de hem welbekende preekstoel. Hij was van 1984 tot 1989 predikant van onze gemeente. Het thema van zijn preek is: Het uur U. Hij licht dat als volgt toe: "Voor de grote wonderen worden meestal onaanzienlijke plaatsen uitgekozen. In een klein dorp in Galilea vindt een grote inspiratie plaats. Als het zo'n groot feest is, gaat zelfs het water naar wijn smaken. Water wordt wijn maar wel op de juiste tijd." We wensen elkaar een goede dienst toe.

Aanvangslied: Psalm 66:1 en 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen - Stil gebed - Votum en groet - Kyriegebed - Loflied: NLB 304:1-3 Zing van de Vader die in den beginne - Gebed voor de opening van het Woord - 1e Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 - Zingen: NLB 176:1 en 6 Om Sions wil zwijg ik niet stil - 2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 - Zingen: NLB 791: 1, 4, 5 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken - Kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Preek - Meditatief orgelspel - Zingen: NLB 841:1, 3 en 4 Wat zijn de goede vruchten - Aandacht voor de collecten - Gebeden (Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader) - Kinderen komen terug uit de nevendienst - Slotlied: Psalm 82:1 en 3 God staat in 't midden van de goden - Zegen



De bloemen van zondag 14 januari zijn voor Mevr. A. Pols-Jonker.

Zij hoopt zaterdag weer thuis te komen uit zorglocatie Avance.



13 januari – 27 januari 2024

Geef jij om je kerk?

Sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

In deze periode ontvangt u een e-mail of wordt bij u thuis een brief bezorgd met het verzoek om deel te nemen aan deze belangrijke actie, ook voor onze Ontmoetingskerk.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens het CvK,
Sicco Kooistra

Samenwijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 39.4 over de periode 21 januari t/m 10 maart 2024 uiterlijk a.s. zondag 14 januari 2024 bij de redactie in te leveren."

Dankwoord

Wij willen met dit bericht nogmaals onze dank uitspreken voor de goede tijd die wij in de Ontmoetingskerk mochten hebben gedurende 44 jaar.

Bijzonder ook de aandacht die wij mochten ontvangen, van een ieder, zo ook vanuit de kerkenraad.

Die aandacht hebben wij als een zegen mogen ervaren.

Wij zijn inmiddels per 2 januari jl. kerkelijk lid geworden van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan den IJssel en zullen ons ook hier spoedig thuis voelen.

Wij wensen u allen Gods zegen van harte toe.

Met een hartelijke groet,
Jaap en Dicky Bremmer

Organisten

Het is geen onbekend verschijnsel dat het voor veel kerkelijke gemeentes steeds lastiger wordt om een (eigen) organist te vinden die de kerkdiensten muzikaal begeleidt. De Ontmoetingskerk heeft op het moment vier vaste organisten, waar we blij mee zijn. Erik van der Does de Bye heeft alleen de mogelijkheid op biddag en dankdag te spelen, twee keer per jaar dus. Michel van Buren, Elize Kreuk en Arie Versluijs spelen maandelijks op een vaste zondag in de maand. Maar een maand heeft meer dan drie zondagen, daardoor zaten er half november van het vorige jaar nog veel open plekken in het organistenrooster van 2024. Meerdere organisten in de regio waren benaderd, zonder resultaat. Onverwacht was een paar weken later, op een enkele dienst na, alles toch rond! Elize kon wat extra diensten invullen, en de rest werd ingevuld door Harry Heystek en door Peter Reijnoudt. Beide organisten speelden vorig jaar een keer bij ons in de Ontmoetingskerk, omdat ze via via op het laatste moment de mogelijkheid hadden een toen ook openstaande orgeldienst in te vullen. Heel fijn dat dit geresulteerd heeft in het feit dat we nu twee nieuwe reserve-organisten rijker zijn.

We heten hen nogmaals van harte welkom!

Bestelling (huis)paaskaars



Volgende maand (14 februari) begint de Veertigdagentijd, van Aswoensdag t/m Stille Zaterdag. De dag daarna, 1e Paasdag, wordt de nieuwe Paaskaars de kerk in gebracht.

Binnenkort wordt de nieuwe Paaskaars voor onze kerk besteld bij Boca Kaarsen. De nieuwe catalogus is onlangs binnengekomen. Via deze (web)winkel worden o.a. ook huispaaskaarsen verkocht, met diverse afbeeldingen en in diverse maten. Voor degenen die een huispaaskaars (of een ander artikel) willen bestellen: dit kan in één bestelling gelijktijdig met de Paaskaars van de kerk. Een bestelling doorgeven kan op verschillende manieren: Via de website www.bocashop.nl kan een keuze worden gemaakt. Het bijbehorende bestelnummer kan via het mailadres bertha-ronwelter@freeler.nl worden doorgegeven.

In de Ontmoetingsruimte hangt tot en met zondag 28 januari een bestellijst met foto's van de huispaaskaarsen (naast het loket van de keuken). Daar kan een keuze worden opgeschreven. Betalen bij aflevering. In verband met een vroegboekorting wil ik de eventuele bestellingen uiterlijk 28 januari binnen hebben

Bertha Welter

Van een maandelijks open kerk/koffieochtend naar 2 à 3 keer per jaar een contactochtend/-middag

Op 24 november jl. stond er een bericht in de Gemeentebrief over de 'koffieochtend'. Via deze weg willen we laten weten dat hierin iets gaat veranderen.

Voorheen was de kerk maandelijks op donderdagochtend, sinds kort op vrijdag, open. In eerste instantie om stil te kunnen zijn in de kerkzaal, met de gelegenheid ook koffie of thee te kunnen drinken. Een ouderling en een contactmedewerker waren steeds aanwezig. De laatste keren was de kerkzaal open, maar werd de nadruk gelegd op het onderlinge contact met koffie en thee en de mogelijkheid tot een spelletje.

Het bezoekersaantal voor deze ochtenden was echter gering.

We hebben daarom besloten dit anders te gaan doen, en wel door twee à driemaal per jaar een groter opgezette koffieochtend of -middag te organiseren. De ervaring daarmee in de afgelopen twee jaar leert dat dit gezellige bijeenkomsten waren, waar meer animo voor was. Ruim van te voren zal de datum daarvoor worden vermeld in de Gemeentebrief. Iedereen die dan in de gelegenheid is om te komen, is welkom.

We realiseren ons dat het aantal keren dat de kerk doordeweeks open is zo verminderd wordt. We ervaren het als positief dat het koffie drinken na de zondagsdienst zo goed bezocht wordt. Het streven is om dit wekelijks te kunnen laten plaatsvinden.

We hopen tenslotte dat iedereen, die behoefte heeft aan een individueel gesprek, de weg naar de ouderlingen of de pastoraal werker weet te vinden.

Namens het pastoraal team,
Bertha Welter

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 14 januari

1ste Kerk in Actie: Diaconaat

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconaat overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Voedselbank

Het product voor januari is soep.

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Pastoraal werker



In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds december onze pastoraal medewerker.

Zij biedt het pastoraal team professionele ondersteuning voor ongeveer 8 uur per week. Zij zal er zijn voor begeleiding bij ziekte en sterven, voor rouwdiensten en voor (pastorale) gesprekken thuis of in het ziekenhuis. Maar ook voor 'zomaar'

van gedachten wisselen staat zij open en kan zij benaderd worden.

Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan contact met haar worden opgenomen.

Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 18294723, of via de mail esterchristina100@gmail.com



**Gospelkoor Rejoice
zoekt
nieuwe leden**

Hou je van zingen in een leuk en gezellig gospelkoor met een eigen band? Kom dan eens langs tijdens de **open repetitie avonden** in januari 2024. **Woensdag 17, 24 en 31 januari** ben je van harte welkom



20.00 tot 22.00 uur
Ontmoetingskerk,
Hoofdstraat 90
Krimpen aan de Lek

Gospelkoor Rejoice open repetitieavond

In de maand januari zijn er open repetitie avonden bij gospelkoor Rejoice. En we kunnen nog wel wat enthousiaste leden gebruiken! Nieuwsgierig geworden? Kom dan (weer :-)) eens langs op de open repetitie avonden in januari: **17, 24 en 31 januari** ben je van harte welkom op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90 in Krimpen a/d Lek.

Bestuur Gospelkoor Rejoice