



Gemeentebrief



16 februari 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 205

Meditatief

Veel mensen nemen zich voor om met de veertigdagentijd meer stil te staan bij het geloof wat God voor ons gedaan heeft en nog betekent. Maar door de drukte van alle dag schiet dat er toch nog wel eens bij in ondanks onze goede bedoelingen. En onderstaand gedicht, eigenlijk gebed, van Irma Moekestorm vond ik daar heel toepasselijk bij. Meanne Voogt

Heer, ik weet het wel wat u voor mij deed
u droeg een zwaar kruis mijn zonde, mijn leed.

Beschaamd geef ik toe, ondanks ik dat weet,
ik het in de 'drukte' soms zomaar vergeet.

Heer, zet mij toch stil en maak me weer klein
bij 't wonder dat u mijn Vader wilt zijn.

Orde van dienst 18 februari 2024

Deze zondag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd. De dienst wordt geleid door mevrouw drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het project van de kindernevendienst "Wat goed dat jij er bent!" gaat vandaag van start.

Gaat u ook mee op weg naar Pasen? We wensen elkaar een dienst vol bemoediging en inspiratie.

Welkom – VOORBEREIDING – Intochtslied: Psalm 27:1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here - Stil gebed - Woord van trouw en groet; bemoediging; gebed van toenadering - Zingen: Psalm 27:7 O als ik niet met opgeheven hoofde - Gebed om ontferming – Zingen: NLB 305 Alle eer en alle glorie –

DIENST VAN HET WOORD - Gebed voor de opening van de Bijbel - Project 40-dagentijd kindernevendienst: projectlied Veertig dagen duurt de reis, presentatie thema, zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - De kinderen gaan naar de nevendienst - Schriftlezing: Jeremia 1: 4-19

– Zingen: NLB 177 Daar komt de man uit Anatot
– Lezing Marcus 1:12-15 – Zingen: NLB 339a U komt de lof toe - Overdenking - Luisteren en meezingen NLB 681 Veni Spiritus Sanctus (via beamer) –

DIENST VAN HET ANTWOORD - Lofprijzing, danken voorbeden, stilgebed, Het Onze Vader (De voorbeden worden afgewisseld met het zingen van NLB 368d Houd mij in leven) - De kinderen komen uit de nevendienst - ZENDING EN ZEGEN - Slotlied NLB 981 Zolang er mensen zijn op aarde – Zegen.



De bloemen van zondag 18 februari zijn voor mevr. H. Klerk-van Gorkum voor haar verjaardag op maandag 19 februari. Een tweede bos bloemen is voor Sandra Eikelenboom, ter bemoediging.

Paasgroetactie

Op zaterdag 23 maart zal, tijdens de actiedag van de jeugdclub, weer de paasgroetactie worden gehouden. Op de markt en bij de pont worden paaskaarten uitgedeeld met een mooie boodschap. Dit jaar doen we dat samen met de Kerk aan de Lek en Er is leven in het woord. We zoeken per gemeente 3 vrijwilligers die een deel van de dag op de markt zouden willen staan om deze kaarten uit te delen.

We horen graag wie dit zouden willen doen.
Aanmelden kan bij Rianne (06-81141024 of rienne@rway.nl)

Pastoraal werker



In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds december onze pastoraal medewerker.

Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan contact met haar worden opgenomen.

Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 18294723, of via de mail esterchristina100@gmail.com

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 18 februari

1ste Kerk in Actie: 40-dagentijd

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk in Actie overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 10 februari is onze zoon Gijs Cornelis Karssen geboren. Hij woog bij zijn geboorte 2904 gram en was 50cm lang. Gijs doet het super goed en is kerngezond. Marianne heeft na de bevalling wat meer tijd nodig voor herstel maar dit gaat elke dag beter. Wij genieten enorm van onze kleine man! En zijn dankbaar voor de vele kaarten die wij vanuit de gemeente hebben mogen ontvangen.

Hartelijke groet, familie Karssen

Bij de bloemschikking

Roeping

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klinkt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes strubbelt hij tegen: "Ik ben geen spreker en bovendien nog jong". Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op.

Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping. Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn. God zal voor hem zorgen, Hij zal hem de woorden in de mond geven en terzijde staan. Psalm 91 van deze zondag zingt: "Wie Mij aanroept, geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn."

Kernwoorden: Roeping, bloesem, hoop.

Voedselbank

Het product voor februari is wasmiddel.

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Wel en wee

-Mevrouw Hetty Klerk-van Gorkum hoopt op maandag 19 februari a.s. haar verjaardag te vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd, een mooie dag en een goed jaar toegewenst.

-Mevrouw Greet Klip revalideert na haar knieoperatie in Avanze. Het gaat gelukkig wat beter met haar, maar ze moet daar voorlopig nog wel blijven. Het adres is Laurens Avanze, 's-Gravenweg 355, kamer 307, 2905 LC Capelle aan den IJssel. We wensen haar sterkte met de verdere revalidatie en een voorspoedig herstel.

-Woensdag is Tanya Haspels - van der Meulen weer thuis gekomen uit ziekenhuis. Ze voelt zich nog niet zo lekker, maar ze is blij dat ze thuis is. Nu vooral rustig bijkomen en aansterken.

-Het is een week te vroeg maar mevrouw Greet Klip, en ook haar dochter Elselien, hopen beiden op zaterdag 24 februari a.s. hun verjaardag te vieren. Alvast hartelijke felicitaties voor Greet en Elselien. Omdat deze verjaardagen op een zaterdag vallen, melden we het nu alvast. Het is dit jaar anders dan anders voor hen beiden en het zou mooi zijn dat zij tijdig felicitaties kunnen ontvangen. Wij wensen beiden alvast toch een fijne verjaardag toe en alle goeds voor het komende jaar.

Informatieboekje 2024 Ontmoetingskerk

Beste gemeenteleden,

In maart 2024 zal een nieuw informatieboekje van onze Ontmoetingskerk verschijnen.

Velen van u hebben wijzigingen aan mij doorgegeven en u heeft een terugkoppeling van mij daarvan gekregen. (Dit geldt niet voor de achter in het boekje opgenomen ledenlijst.)

U hebt nog de mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven tot uiterlijk

woensdag 21 februari 2024.

U kunt de gegevens sturen naar mijn e-mailadres: jhrvanmastrigt@kpnplanet.nl of bij mij in de brievenbus doen (Rijsdijk 37), of naar mij doorbellen, tel. 514358.

Het informatieboekje zal t.z.t. digitaal worden aangeleverd.

Wilt u **ook** de papieren versie ontvangen? Geeft u dit dan door via bovenstaande mogelijkheden. Graag uiterlijk maandag 26 februari 2024.

Gemeenteleden, die de gemeentebrief thuis ontvangen, krijgen uiteraard de papieren versie.

Veranderingen in de ledenlijst dient u door te geven aan het Kerkelijk Bureau (Rob van Westen, tel. 511189; email: rvanwesten@rway.nl).

Voor de duidelijkheid:

1. Het informatieboekje blijft intern en komt niet op de website, dus zijn de gegevens daarin vermeld, uitgevoerd volgens de privacyregels van onze kerk.
2. De papieren versie krijgt een lichtgekleurde kaft vanwege de leesbaarheid.

Rob van Westen en ik proberen er een up to date informatieboekje van te maken. Bedankt voor uw medewerking!

Een hartelijke groet, Ruud van Mastrigt