

Meditatief

Wat kunnen we soms of wel vaak tobben, piekeren, twijfelen en wat is het vaak moeilijk om in vertrouwen door het leven te gaan, los te laten van alles wat ons zorgen baart, in vertrouwen bij God neer te leggen...

Ik wens u vertrouwen en loslaten toe. Lieve groeten Alie van Krieken

*Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.*

*Ik bad voor wat moeilijk was.
Ik wilde graag blij leven.*

*Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden.*

*Toen voelde ik een groot verdriet
mijn last was niet verdwenen.*

*Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik vroeg in mijn gebed?
Toen hoorde ik deze woorden:*

*Ik wil je helpen, o, Mijn kind
je last mag je Mij geven.
Al je zorgen neem ik op Mij
op heel je weg door het leven.*

*Maar weet één ding, onthoud het goed.
Jouw tobben zal niet baten.
Jouw lasten kan ik dragen slechts
als jij ze los wil laten.*

(Corrie ten Boom)

Orde van dienst 17 maart 2024

Het is fijn, dat op deze vijfde zondag van de 40-dagentijd onze vertrouwde oud-predikant Luci Schermers op de kansel staat. Ook in deze dienst is er ruimte voor het project van de kindernevendienst met als thema "Goed dat jij er bent". Pasen nadert nu met rasse schreden. We wensen elkaar een dienst toe, waarin we opgetild worden uit onze dagelijks beslommeringen; waarin we woorden horen die ons de moed geven om het leven aan te kunnen.

Orgelspel - Welkom door de ouderling van dienst - Psalm 43: 1 en 3 O God, kom mijn geding beslechten - Bemoediging en groet - Psalm 43: 4 Dan ga ik op tot uw altaren - Gebed om ontferming - Korte stilte - Lied: Kom met uw licht van uw ontferming (via beamer) - Gebed - Project 40-dagentijd kindernevendienst: projectlied; gesprek; lied: We gaan voor even uit elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst - Eerste lezing: Jeremia 32: 42-44 - NLB 982 In de bloembol is de krokus (via beamer) - Tweede lezing Joh 12: 20-33 - NLB 575: 1 en 6 Jezus, leven van ons leven - Preek - Meditatieve muziek - NLB 547: 1, 2 en 3 Met de boom des levens - Search of humanity - NLB 547: 6 Met de boom des levens - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor collecten - De kinderen komen terug uit de nevendienst - NLB 542: 1, 2, 3 en 4 God roept een mens op weg te gaan - Zegen - Orgelspel



De bloemen van zondag 17 maart zijn voor mw. G. Klip-Barmantloo, na thuiskomst.

Wel en wee

Mevrouw M.H. Siebenga-Blok hoopt op maandag 18 maart haar verjaardag te vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

Mevrouw H. Kaptein-de Bruijn hoopt haar verjaardag te vieren op vrijdag 22 maart. Van harte gefeliciteerd en ook haar wensen we een goede dag toe ondanks het feit dat ze deze verjaardag niet thuis kan vieren. Mocht u een kaart willen sturen dan kan dat naar onderstaand adres.

Mevrouw Hinke Kaptein is vrijdag 8 maart weer opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen woensdag is ze vandaar opnieuw overgegaan naar een revalidatiecentrum. Dit keer naar de Ronssehof, kamer 103, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda. Een kaartje wordt op prijs gesteld, bezoek graag in overleg met de familie. We wensen haar sterkte en alle goeds!



Nu we verschillende jonge kinderen hebben mogen verwelkomen, is er regelmatig oppas nodig. We hebben een appgroep met een aantal lieve mensen die wel willen oppassen, maar die kunnen niet altijd en willen ook graag zelf wel eens in de dienst zijn. Daarom zijn we op zoek naar nog meer oppassers. Je kan zelf aangeven wanneer je zou kunnen oppassen. Wil je meedoen? Geef je op bij Rianne (06-81141024)

Voedselbank

Het product voor maart is blikjes vis.

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Bloemschikken,

Lezen Jeremia 32:1-15 en 42-44
'... omdat jij het recht hebt om als lossers op te treden.' (Jeremia 32:7)

Een lossers.

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de lossers van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de 'onheilsprofeet', blijkt een lossers te zijn. Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen.

Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. Driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een puntvormig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Pastoraal werker



In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds december onze pastoraal medewerker.

Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan contact met haar worden opgenomen.

Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 18294723, of via de mail esterchristina100@gmail.com

Informatieboekje 2024 Ontmoetingskerk

Beste gemeenteleden,
Het informatieboekje 2024 van onze Ontmoetingskerk heeft u digitaal mogen ontvangen. De papieren versie wordt volgende week bezorgd bij degenen, die zich hiervoor hebben aangemeld en bij de gemeenteleden, die de gemeentebrief thuis ontvangen. Ik wil twee gemeenteleden heel hartelijk bedanken, die mij fantastisch hebben geholpen.

1. Rianne de Kwaadsteniet, onze jeugdouderling, die bijna twee pagina's van het boekje voor haar rekening heeft genomen.
2. Rob van Westen voor de lay-out (lettergrootte, kolomindeling, tabs, enz.) en de ledenlijst. Ik heb nauwgezet geprobeerd om uw aangeleverde informatie in het boekje te verwerken, zodat u zich met volle teugen over de inhoud kunt verheugen! Ik hoop dat u niets onoverkomelijks in het boekje aantreft. Mea culpa!

Een hartelijke groet, Ruud van Mastrigt

Een korte aankondiging van de diensten in de week voor Pasen

Witte Donderdag, 28 maart om 19.30 – Viering van het Heilig Avondmaal. Onze voorganger is ds. A. van Alphen, met muzikale invulling van organist Peter Reijnoudt en fluitiste Ilona Damen.

Goede Vrijdag, 29 maart om 19.30 - Met zang van Annemarie Kraan en Meanne Voogt, de organist is Harry Heystek. De voorganger is mevr. drs. Pieterse.

Op de avond van Stille Zaterdag, 30 maart om 19.30, gaan we door het donker naar het licht. De voorganger van deze avond is mevr. drs. Pieterse, de organist is Peter Reijnoudt.

In de ochtend op Eerste Paasdag, 31 maart om 10.00 uur, vieren we de opstanding van Christus. Voorganger is mevr. drs. Pieterse en muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Elim uit Bergambacht en organist Elise Kreuk.

Wees welkom tijdens (de week voor) Pasen!

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 17 maart

1^{ste} Kerk in Actie: Zending

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda.

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.

De stripverhalen gaan over Bijbelverhalen, maar ook over allerlei thema's vanuit het oogpunt van kinderen. Er zijn al boeken gemaakt over hun gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familielevens en goed omgaan met de aarde. Via hun school maken kinderen kennis met deze stripverhalen. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen, want 'een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt', menen de oprichters. Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie de verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rwanda op rek.nr. NL10 RABO 0333 8007 37 overmaken.

Of scan de QR code voor collecte 1



2^{de} Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Bezinningswandeling en Jachtseizoen



Op zondag 24 maart organiseert V&T de jaarlijkse bezinningswandeling in de stille tijd voor Pasen. Dick Eikelenboom heeft weer een mooie wandeling uitgezet. Na de dienst drinken we koffie met de gemeente en daarna is iedereen van harte welkom om mee te gaan. Met een aantal vragen gaan we ruim 5 km wandelen met elkaar om tot rust te komen en van de natuur te genieten.

Voor de kinderen is er tegelijkertijd een andere activiteit. Op veler verzoek willen we jachtseizoen gaan spelen, dit gieten we in het paasthema. De deelnemers worden verdeeld over 2 groepen (of meer als er veel aanmeldingen zijn), de discipelen en de soldaten. Iedere groep heeft een spelleider. De spelleiders nemen een telefoon mee en gaan met hun groep op pad door de wijk. De discipelen moeten proberen uit handen te blijven van de soldaten die hen gevangen proberen te nemen. Regelmatig moeten de discipelen hun locatie delen zodat de soldaten weten waar ze ongeveer moeten zoeken.

We hopen op een leuke opkomst. Neem ook gezellig vrienden en vriendinnen van buiten de kerk mee.



Iedereen is welkom.

Ontmoetingskerk in actie

Tijdens de KoffieXL hebben we verteld dat er wel eens hulpvragen zijn in de kerk. De een heeft hulp nodig met boodschappen doen, de ander heeft iemand nodig met een kar om spullen weg te brengen of er zijn koks nodig voor een kerkactiviteit. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Nu is het zo dat we elkaar vaak wel weten te vinden, maar dan moet degene die de vraag krijgt, zelf verschillende mensen benaderen om dit te doen. Daarom is er een nieuwe app in het leven geroepen.

'Ontmoetingskerk in actie' is een app waar iedereen zich voor kan aanmelden die wel eens iets wil doen voor een ander. Het is een app waarin alleen de beheerders (voorlopig Annemarie Kraan en Rianne de Kwaadsteniet) een bericht met een hulpvraag kunnen plaatsen om het zo overzichtelijk mogelijk te houden. Als je kan helpen bij de vraag die wordt gedeeld, dan kan je dit laten weten en krijg je de details. Kan je niet helpen, dan hoef je niets te doen.

Fijn dat al heel wat mensen hebben aangegeven hieraan mee te willen doen! Zit je er nog niet in, maar wil je wel meedoen? Laat het weten aan Rianne (06-81141024).





Doet u mee?

POTGROND ACTIE NOODHULP OEKRAÏNE

TUINAARDE 30 LTR: 1 ZAK €4,00, 4 ZAKKEN € 15,00
POTGROND 40 LTR: 1 ZAK €5,50, 3 ZAKKEN €16,00
POTGROND VEENVRIJ 40 LTR: 1 ZAK €7,50,
3 ZAKKEN €21,00

Bestellen kan tot en met 16 maart
2024.

De bestelde zakken worden op 30
maart 2024 tussen 9.00u en 12.00u
bij u thuis bezorgd.

U kunt uw bestelling doorgeven:
Email: zending@kerkaandelek.nl
Telefonisch: 06-53708124

Graag betalen via overmaken naar
NL23RABO0333854047 t.n.v.
Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. te Krimpen
aan de Lek, o.v.v. "Potgrondactie Oekraïne".