



Meditatief

Ik was aan het denken waar ik deze meditatie mee ging vullen en dacht dat het misschien leuk was om vanwege Koningsdag iets op te zoeken over de relatie tussen ons volkslied het Wilhelmus en de bijbel. En vond onderstaande tekst.

Het Nederlands volkslied is het oudste ter wereld, meestal wordt het 1^e en 6^e couplet gezongen maar het bestaat uit 15 coupletten waarbij de beginletters van de coupletten de naam *Willem van Nassov* vormen (V's werden vroeger ook vaak gebruikt als U's). Dit wordt ook wel een 'acrostichon' genoemd. Initieel was het geen volkslied maar een 'strijdlied': tussen een aardse vorst en zijn geloof, een worteling van Willem van Oranje.

In het 6^e couplet bidt Willem van Oranje tot God. Hij vraagt om gelovig te mogen blijven en om hulp om het kwade te verdrijven.

Ook interessant is het achtste couplet. In het achtste couplet maakt Willem van Oranje een vergelijking met het verhaal uit de Bijbel over David en Saul. In dat verhaal moest David vluchten voor koning Saul, maar is uiteindelijk David de koning van Israël geworden. Toen de tekst van het Wilhelmus uitkwam, was Willem van Oranje ook gevlucht voor een koning, koning Filips II. Koning David is ook een belangrijk iemand bij ons Christenen en Willem van Oranje wilde hiermee laten zien dat hij ook een goed christen was.

Marie Jose de Gier

1. *Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.*

2. In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.

9. Na 't zuur zal ik
ontvangen
van God mijn Heer dat
zoet,
daarna zo doet
verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk
verwerven
als een getrouwen held.

10. Niet doet mij meer
erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet

Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment

3. Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

4. Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van
namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

5. Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezem
mijn edel bloed gewaagd.

6. *Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag
blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.*

verarmen des Konings
landen goed.
Dat u de Spanjaards
krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

11. Als een prins
opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die bij Maastricht
begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men
draven
zeer moedig door dat
veld.

12. Zo het den wil des
Heren op dien tijd had
geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar
tempeest.
Maar de Heer van
hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven
en heeft het niet
begeerd.

13. Zeer christlijk was
gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik
gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil
redden,
mijn onschuld maken
kond

14. Oorlof, mijn arme
schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet
slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord
neemt aan,
als vrome christen
leven,-

't zal hier haast zijn
gedaan.

7. Van al die mij bezwaren en mijn vervolgers zijn, mijn God, wil doch bewaren den trouwen dienaar dijn, dat zij mij niet verrassen in hunnen bozen moed, hun handen niet en wassen in mijn onschuldig bloed.

15. Voor God wil ik belijden en zijner groten macht, dat ik tot genen tijden den Koning heb veracht, dan dat ik God den Heere, der hoogsten Majesteit, heb moeten obediëren in der gerechtigheid

8. Als David moeste vluchten voor Saul den tiran, zo heb ik moeten zuchten als menig edelman. Maar God heeft hem verheven, verlost uit alder nood, een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot.

Wel en wee

Mevrouw C.M. Opmeer – Rijken hoopt op vrijdag 3 mei haar verjaardag te vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd, een mooie dag en een goed jaar toegewenst.

De heer K. Rigterink hoopt op vrijdag 3 mei zijn verjaardag te vieren. Ook hem wensen we een fijne dag toe, een goed nieuwe levensjaar en natuurlijk hartelijke felicitaties.

De heer M. van Hulsteijn verblijft momenteel in Rijckehove. Een kaartje als teken van medeleven kan verstuurd worden naar zijn huisadres.



De bloemen van zondag 28 april zijn voor de hr. J. Schepers als bemoediging.

Orde van dienst zondag 28 april 2024

Mevr. Ds. A. Zeeman – van de Water uit Waddinxveen is in deze dienst onze voorganger. Het thema is: Onafscheidelijk. Hoewel er vanwege de meivakantie geen kindernevendienst is, heeft zij in de preek toch aandacht voor de kinderen. We wensen elkaar een dienst toe die ons de moed geeft het leven van de nieuwe week tegemoet te gaan.

Welkom door ouderling van dienst - Zingen: Psalm 27:1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here - Stilte, Bemoediging & groet - Zingen: Psalm 27:4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde - Inleiding op het thema Onafscheidelijk - Gebed van verootmoediging – Leefregel - Zingen: Psalm 68:7 God zij geprezen met ontzag – Gebed bij opening van het woord - Lezing: Romeinen 8:31-39 - Zingen: Opw. 479 Wij zijn meer dan overwinnaars (via beamer) – Verkondiging - Antwoordlied: Ik zal er zijn (Sela) via beamer - Gebeden + gezongen Onze Vader ELB 466 - Slotlied: NLB 939 Op U alleen, mijn licht mijn kracht - Zegen, met gezongen amen – Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus - Collecten bij de uitgang

Defecte verwarming – kledingadvies

Afgelopen zondag was het koud in de kerk. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ventilator die de zo gewenste warme lucht de kerk moet inblazen de geest heeft gegeven. Natuurlijk doen we er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar op zondag 28 april is dit in ieder geval nog niet geregeld. Ondanks een redelijke temperatuurstijging aan het eind deze week zal het ook zondag 28 april niet warm zijn in de kerk. Wij adviseren u (iets) warmere kleding te dragen. Excuses voor het ongemak.

Namens het CvK,

Sicco Kooistra

secretaris

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 21 april

1^{ste} Kerk.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



2de SamenWijzer

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. SamenWijzer overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Voedselbank

Het product voor april is pakjes/potjes pastasaus.

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Reminder

In een eerdere gemeentebrief heeft u al kunnen lezen dat de jaarlijkse gemeenteavond plaatsvindt op **maandag 27 mei 2024, start 20:00 uur, 19:45 uur inloop met koffie en thee.**

Tijdens deze bijeenkomst zullen we met elkaar, naast het algemene deel en het bespreken van de financiën, ook een interactief deel organiseren. Hierin willen we met elkaar nadenken over wat wij als kerkelijke gemeente belangrijk vinden, waarom we ons thuis voelen in de Ontmoetingskerk en wat er eventueel te verbeteren valt.

U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad, Nicolien Kortenoeven

Gebed om vrede in het Midden-Oosten

Goede God,

Wij bidden U om moed en kracht in deze tijd vol spanningen.

Geef ons de moed en de kracht om onze levens te heiligen en het vermogen om een baken van hoop te vinden dat genezing brengt voor lichaam, geest en ziel, van elke persoon en elke natie op deze aarde.

Wij bidden U om de veilige terugkeer van de gegijzelden,

om genezing voor degenen die gewond raakten, en om rust en vrede voor allen die in deze onheilige oorlog zijn omgekomen.

Dat geen enkele vrouw of man, meisje of jongen nog pijn, honger of angst zal kennen.

Mogen wij de moed en de kracht hebben om een leven vol hoop op te bouwen.

Om een samenleving te realiseren waarin we in veiligheid kunnen wonen, ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom.

Mogen wij de moed en kracht krijgen om vrede te sluiten op deze aarde, vrede tussen ons allemaal, in heel het land, tussen alle naties en met de hele schepping.

Amen

Geschreven door Rabbi Sigal Asher, vertaald in het Engels door Rabbi Dana Sharon, beiden werkzaam voor Rabbis for Human Rights

TALENTENVEILING 7 september 2024



Zoals u weet, zijn wij al enkele weken op zoek naar sponsors voor de loterij. We hebben inmiddels vijf(!) toezeggingen binnen en zijn nu nog op zoek naar enkele sponsors die cadeaubonnen of geldbedragen (vanaf € 10) ter beschikking willen stellen. De sponsors die al hebben toegezegd, zijn we heel dankbaar voor hun snelle toezegging!

Sponsors krijgen voor hun gulle gift natuurlijk iets terug: hun logo zal worden vermeld op ieder lot en op de dag van de talentenveiling is hun logo de hele dag door te zien in de presentatie op de beamer.

U bent natuurlijk al hard aan het nadenken over de talenten die u ter beschikking wilt stellen op 7 september of u bent al creatief bezig voor de kunstmarkt?

Misschien bent u ook al spullen aan het verzamelen voor de kleine rommelmarkt? Dan is het misschien goed dat wij nu al aangeven wat we daar ter verkoop willen aanbieden: woonaccessoires, planten/stekjes en bloempotten/vazen, schone kleding van goede kwaliteit, spelletjes en speelgoed. Graag alleen goede en schone spullen!

We krijgen nu al talenten aangeboden voor de talentenveiling. Dat is natuurlijk super, maar we moeten u vragen die aanbiedingen nog even voor uzelf te houden. We verwachten dat we de aanmeldingen voor de veiling vanaf eind mei automatisch kunnen verwerken.

Graag ontvangen we de gegevens van sponsors voor de loterij wel op korte termijn, uiterlijk 10 mei, i.v.m. het drukken van de lotenboekjes.

Voor al uw reacties en vragen kunt u terecht bij de leden van de commissie: Gera Spruijt, Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van Westen.



Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

Reisje Diaconie 2024

Dit jaar organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk weer een gezellig uitstapje. Op D.V. woensdag 29 mei 2024 nemen we wij u graag mee cultuur snuiven en daarna lekker het water op. Het programma van de dag zal er als volgt uitzien:

09.30uur: Verzamelen bij de Ontmoetingskerk.

11.00uur: Aankomst bij de Basiliek te Oudenbosch. We worden hier hartelijk ontvangen met koffie of thee met een lekker gebakje.

11.30 uur: Na de koffie krijgen we een leuke rondleiding door de Basiliek. Tijdens de rondleiding vertellen de gidsen over de ontstaansgeschiedenis van de Basiliek van Oudenbosch, de bouw, bijzondere feiten en anekdotes rondom de Basiliek van Oudenbosch.

13.00 uur: We stappen aan boord voor een 3-uur durende rondvaart. Tijdens de tocht varen we langs bekende plaatsen uit de Merijntje Gijzen reeks en ontdekt u deze prachtige omgeving vanaf het water. Aan boord krijgen we een lunch geserveerd.

16.00 uur: De boot meert weer aan bij de kade in Oudenbosch, waar de touringcar voor ons klaar staat om ons weer veilig terug naar de Ontmoetingskerk te brengen.

17.15 uur Terugkomst in Krimpen a/d Lek. In de ontmoetingsruimte wordt u een warme maaltijd aangeboden.

Denkt u na het lezen van bovenstaande dit wil ik zeker niet missen. Meldt u zich dan snel aan voor deze gezellige dag. Inschrijven kan tot 7 mei a.s.

We hopen weer op een groot aantal enthousiaste deelnemers zodat de bus goed gevuld zal zijn en de reis sowieso door kan gaan. Aanmelden kan door te bellen naar Arie de Paauw, 06 42 34 68 88 of te mailen naar adepaauw7255@gmail.com De kosten voor de reis bedragen € 75,00 p.p.

Dit bedrag dient u voor 10 mei over te maken op rekeningnummer:

NL10RABO0333800737 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk o.v.v. Reisje Diaconie.

U kunt kosteloos annuleren tot uiterlijk 15 mei. Na deze datum moet u helaas het hele bedrag betalen, daar wij dit in rekening gebracht krijgen door de reisorganisatie.

Heeft u vervoer nodig naar en van de kerk? Geef dit even aan bij uw aanmelding, dan zorgen wij ervoor dat u opgehaald wordt en thuisgebracht.

Wij zien uit naar onze ontmoeting op 29 mei 2024 en mocht u nog vragen hebben, bel gerust naar 06 42 34 68 88.

Met vriendelijke groet,
Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.

