



Gemeentebrief



25 oktober 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 241

Meditatief: Kom maar

Geschreven bij Mattheus 11:25-30

Kom maar,
kom maar dichterbij,
ontdek mijn tederheid
bevrijdend
dragend
geweven
om je leven.

Kom maar
eenvoudigweg
in stille omgang.
Kom maar
zoals je bent.
Gewoon
een kwetsbaar mens.

Kom maar.
in rust en ruimte.
Vindt terug
de weg naar binnen,
naar de kern,
naar de bronnen van je leven,
naar wie jij mag zijn
in de hoede
van de Eeuwige geborgen.

Kom maar
in de lichtkring
van de Eeuwige;
aan het licht gebracht,
gekend,
gekoesterd
in eeuwigheid.

Gertjan Robbemond

Orde van dienst 27 oktober 2024

In deze dienst staat onze predikant ds. Gertjan Robbemond weer op de preekstoel. Het thema is: Kijken met de ogen van je hart. We wensen elkaar toe, dat we daartoe geïnspireerd worden.

Welkom - Aanvangslied - NLB 280: 1, 2, 3 en 5 De vreugde voert ons naar dit huis -

Bemoediging en groet – Zingen: Psalm 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan -

Gebed om ontferming - Woorden van leven: Kolossenzen 3: 12 – 17 - Zingen Psalm 119: 1 en 5 Welzalig wie de rechte wegen gaan - Gebed bij de opening van de Schriften – Moment voor en met de kinderen (als er kinderen zijn): kinderlied Bartimeus - 1e Schriftlezing: Psalm 139: 1 – 12 - Zingen: NLB 833 Neem mij aan zoals ik ben - 2e Schriftlezing: Marcus 10: 46 – 52 – Zingen: Hemelhoog 629 Heer, ik kom tot U – Overdenking – Orgelspel – Zingen: NLB 534 Hij die blinden weer liet zien - Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader – Aandacht voor de inzameling van de gaven - Slotlied: NLB 418:1,2 en 3 God, geef ons de kracht - Zegen, gezongen amen

Voedselbank

Het product voor oktober is tandpasta.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

Wel en wee

Afgelopen woensdag is mevrouw Anny van den Dool weer thuisgekomen vanuit de Ronssehof. We zijn met haar blij dat die weken van de operatie en revalidatie nu achter de rug zijn. Hopelijk zet het verdere herstel zich thuis voort. We wensen haar en haar man alle goeds.

Op 1 november zijn meneer W. van der Vaart en mevrouw B.A. Schepers-de Groot jarig. We wensen hen een fijne dag en een mooi nieuw levensjaar.



Bloemen

De bloemen van zondag 27 oktober zijn voor de heer C.J. Hesse voor zijn verjaardag. Tweede bos is voor mevr. Anke Poelstra ter bemoediging.

Fruitactie 2024



Sinds een aantal jaren is het een goede gewoonte geworden dat er in het najaar rond Dankdag voor Gewas en Arbeid fruitbakjes gemaakt en rondgebracht worden; onder het motto 'door gemeenteleden voor gemeenteleden'.

Met elkaar zamelen we fruit in, daarvan worden fruitbakjes samengesteld en deze worden bezorgd bij een aantal (o.a. 80+) gemeenteleden als groet of bemoediging.

Net als vorig jaar zouden we het mooi vinden als zoveel mogelijk gemeenteleden een bakje gaan bezorgen, en dit niet alleen afgeven, maar het zo mogelijk combineren met een bezoekje.

Iedereen die hier voor openstaat, krijgt na de dankdienst op woensdagavond 6 november een envelop met naam, adres en telefoonnummer, én een fruitbakje, en brengt dat, bij voorkeur 7 november, naar de betreffende persoon/personen. Degenen die dan niet in de kerk zijn, en graag willen meewerken, kunnen donderdagochtend 7 november van 10.00 uur tot 10.30 uur een bakje afhalen in de kerk of vooraf contact opnemen met ondergetekenden.

Om de bakjes te kunnen maken, vragen we of u en jullie net als voorgaande jaren fruit willen brengen. Dat kan dinsdagmiddag 5 november van 14.30 uur tot 15.30 uur en diezelfde dag 's avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. En woensdagochtend 6 november van 9.30 uur tot 10.30 uur; steeds bij de hoofdingang van de kerk.

Om een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen zou het fijn zijn als we verschillende soorten fruit krijgen. Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en sinaasappel. Liever geen bananen. Die zijn kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden beurs. Daarom worden die op het laatste moment gekocht. Woensdag 6 november worden de fruitbakjes gevuld. 's Avonds staan ze tijdens de Dankdienst in de kerk.

We hopen op een mooie actie.
Manne Voogt
06 30515799
Bertha Welter
06 12544330

Knutselen Upcycling bij het thema 'Als nieuw'

Op 10 november gaan we met gebruikte materialen iets nieuws maken. Wat dacht u van een engel voor in de boom, een etagère of iets voor de vogels in de tuin. Wij zorgen voor de materialen en een kopje koffie of limonade, u zorgt voor de gezelligheid. Uiteraard zijn kinderen ook welkom.

Datum: 10 november

Hoe laat: Na de kerkdienst

Plaats: In de ontmoetingsruimte

Namens Commissie V&T,
Martine van Leerdam
Rianne de Kwaadsteniet
Marian Landman
Ellen van Westen

De Ontmoetingskerk van de toekomst

De eerste reacties op de enquête over de toekomst van onze gemeente, zijn binnen. Heel erg bedankt hiervoor!

Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk mensen deze enquête uiterlijk 31 oktober willen invullen, ook iedereen die op de gemeenteavond of tijdens de picknick al heeft meegedaan. In de enquête zijn namelijk ook extra, soms verdiepende, vragen opgenomen n.a.v. de eerdere gesprekken. We willen graag zoveel mogelijk input hebben om een breed gedragen visie en beleidsplan neer te kunnen zetten. Dus wijs elkaar erop en vraag elkaar eens naar een persoonlijke mening m.b.t. de visie. Dit levert vaak mooie gesprekken op. De enquête is te vinden via: <https://forms.gle/G2rUjkaAi57rHUB9>

Mocht u de enquête liever op papier willen invullen, is deze aan te vragen bij de werkgroep. Hij zal z.s.m. ook in de kerk komen te liggen. Alvast bedankt, namens de werkgroep visie en beleid,
Marcel v/d Kooi, Annemarie Kraan en Rianne de Kwaadsteniet

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 27 oktober

1^{ste} Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 1



2^{de} Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37
Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Bedankje

Wederom mocht ik voor mijn verjaardag een prachtig herfstboekje van de kerk ontvangen. Heel erg bedankt daarvoor. Ook ben ik (zijn wij) dankbaar dat wij e.e.a. nog in goede gezondheid mogen vieren.
H.gr.
Jan Edelenbos

“Op een andere manier verwarmen”

Sinds deze week zijn de kerkenraadskamer en crècheruimte niet meer aangesloten op de centrale verwarming van de kerk. In deze ruimtes zijn airconditioningsinstallaties geplaatst, nu denkt u misschien: “dat is toch om te koelen?”, maar nee. Een airco is eigenlijk hetzelfde als een warmtepomp, aan de ene kant onttrekt deze de warmte en aan de andere kant geeft hij de warmte af. En dit systeem kan je 2 kanten op gebruiken met de nieuwste generaties airco units. Je kunt er dus mee verwarmen en je kunt ermee koelen.

Hoe werkt het



Figuur 1

In beide zalen is een afstandsbediening aanwezig waarmee je de airco kunt bedienen. Hoe? Heel simpel. Druk op het knopje “AAN” en kies de temperatuur. Heel belangrijk!

Wanneer u de ruimte weer verlaat, zet hem dan weer uit met het zelfde knopje.

Uitzondering is wanneer het in de winter erg koud is, dan mag hij op 12 graden aan blijven. Ik hoop dat iedere gebruiker zich ervan bewust is dat het de kerk geld kost wanneer er onnodig wordt gestookt. Natuurlijk gaan we nog kijken hoe we de installaties kunnen programmeren, maar nu ik dit schrijf hangen ze net een paar uurtjes en hebben we dat nog niet onderzocht.

Duurzaamheid

Met deze investering is de kerk weer een stukje duurzamer geworden. Een warmtepomp gebruikt minder energie dan een cv-ketel.



Figuur 2 de buiten units op het dak

Het grote verschil is dat een cv-ketel warmte “maakt” en een warmtepomp warmte “verplaatst”. Op het dak staan 2 buiten units van de airco’s, deze koelen de buitenlucht af, bijv. van 10 graden naar 7 graden, of van -5 naar -8 graden, en de warmte die daarbij vrij komt, geeft het systeem binnen weer af waardoor het lekker warm wordt. Natuurlijk is het zo dat hoe kouder het buiten is, hoe meer energie er nodig is om binnen te verwarmen.



Figuur 4 deze is intussen weg



Ontmoetingskerk - Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek, oktober 2024

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

Graag willen wij u en jullie hartelijk uitnodigen deel te nemen aan een groothuisbezoek. Dit groothuisbezoek wordt gehouden bij iemand thuis, in een ongedwongen sfeer. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in november 2024.

Dit jaar is het jaarthema "Als nieuw! – Leven in het licht van Gods Koninkrijk".

Tijdens het groothuisbezoek is, naast een ouderling, alle keren onze nieuwe predikant Gertjan Robbemond aanwezig, zodat we wederzijds nader kennis kunnen maken. Als u wilt (het hoeft dus niet) kunt u tijdens het rondje kennismaking aan de hand van een voorwerp, dat u heeft meegenomen iets over uzelf vertellen.

Op onderstaande strook kunt u aangeven op welke datum u aanwezig zou kunnen zijn. Graag ook een tweede datum aangeven, zodat wij een evenwichtige indeling kunnen maken. U kunt uw antwoord mailen naar pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl of in het daartoe bestemde doosje in de kerk inleveren. Graag het briefje uiterlijk 27 oktober inleveren. U hoort dan van ons zo spoedig mogelijk waar en wanneer u welkom bent.

We hopen u op één van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

Een hartelijke groet van de ouderlingen,

Quirine Lodder (tel. 06-17754281)
Anke Poelstra (tel. 06-47780804)
Bertha Welter (tel. 0180-518562)
Meanne Voogt (tel.06-30515799)
Jan van der Leeden (tel.0180-511643)

Naam:

- wil deelnemen aan het groothuisbezoek
- wil graag een persoonlijk bezoek

- Data groothuisbezoek
- zondagavond 10 november van 20.00 - 22.00 uur
 - woensdagmorgen 13 november van 10.00 - 12.00 uur
 - donderdagavond 14 november van 20.00 - 22.00 uur
 - zondagmiddag 17 november van 15.00 - 17.00 uur

Ik stel mijn huis ter beschikking voor een groothuisbezoek: ja / nee

Als u vervoer nodig hebt, kunt u een van de ouderlingen bellen.

Vakantiebijbelfeest 2024

wat is jouw Talent?

Woensdag 30 oktober 09:30 – 12:00, inschrijven vanaf 09:15
Zingen, verhalen, knutselen en nog veel meer!!!

Donderdag 31 oktober 09:30 – 12:00, inschrijven vanaf 09:15
Zingen, verhalen, knutselen en nog veel meer!!!

Vrijdag 1 november 09:30 – 12:30, inschrijven vanaf 09:15
Talentenjacht!!! Met daarna een feestelijke afsluiting met vrienden,
familie en kennissen, met voor iedereen broodjes knakworst

Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 90
Krimpen aan de Lek

