



# Gemeentebrief



10 januari 2025

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 252

## Meditatief

Vandaag mag ik voor de eerste keer het meditatief schrijven in onze gemeentebrief. Het jaar is nog maar net begonnen en ik dacht een toepasselijk lied uit ons Liedboek te zoeken, dus ging ik er weer eens in grasduinen. De zoekterm "nieuwjaar" leverde niets op, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel liederen geschikt om het jaar mee in te luiden. Wat zou het mooi zijn als het vuurwerk verboden werd en het afsteken zou plaatsmaken voor gezamenlijk een lied zingen! Ik begon een beetje weg te dromen en zag het al voor me, iedereen komt na twaalfen naar buiten, iemand zet een lied in en de hele straat zingt mee. Een droom inderdaad.

Maar al zoekend kwam ik een onbekend, maar prachtig lied tegen met een mooie opdracht voor het nieuwe jaar: laten we zijn als een brief van Christus, uitdragend de liefde van de Heer.

Ik vond deze gedachte in lied 976 "Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven". Het is een gedicht dat Sytze de Vries schreef bij 2 Kor. 3: 1-4. Die tekst geef ik hier niet weer, Sytze de Vries vertaalt als het ware de woorden van Paulus en legt andere accenten. Hoe mooi is het dat hij dit lied niet begint met het onderwerp ("De Heer heeft ons...") maar met het woordje "Ons". Dit lied gaat over u, jou en mij persoonlijk en over ons als gemeente van de Heer. Wij zijn als letters, met liefde neergeschreven, om zelf een teken van liefde te zijn. Niet uit eigen kracht, maar door de Geest van God.

Best een ingewikkelde tekst inderdaad en dan ook nog op muziek gezet door Willem Vogel. We zingen wel vaker liederen van zijn hand, nooit makkelijk, maar wel mooi.

Als u wilt weten hoe het klinkt, op YouTube zijn diverse uitvoeringen te vinden. Hieronder geef ik u de tekst van het lied, mochten we het binnenkort eens zingen, dan heeft u in elk geval de kans gehad om het eens goed in u op te nemen. Dat wil er bij mij weleens bij inschieten als we een moeilijke tekst op een onbekende melodie moeten zingen.

Bij dezen dus, wat mij betreft, een mooi lied om te zingen en een mooie opdracht voor het nieuwe jaar.

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,  
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.  
Ons leven mag zich voluit laten lezen,  
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

Wie kan in ons een brief van Christus lezen,  
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,  
die ons als dode, levenloze letters  
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,  
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.  
Om mensen zijn ontferming te herhalen  
zijn wij gezonden, deze wereld in.

Marianne van der Bas



## Bloemen

De bloemen van zondag 12 januari zijn voor mevr. J. Sluijter voor het jarenlang verzorgen van de was.

## Orde van dienst 12 januari 2025

In deze dienst verwelkomen we op de preekstoel mevrouw drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De kindernevendienst gaat weer van start. Er is een moment van gedenken van de heer Klaas Ouwehand. We wensen elkaar een goede dienst.

Welkom - VOORBEREIDING - Aanvangslied NLB 212: 1, 2 en 3 Laten wij zingend deze dag beginnen - Stil gebed - **Woord van trouw en groet**; bemoediging; drempelgebed - Zingen NLB 212:4 en 5 Bron van het goede, die ons zo behoedde - **Gebed om ontferming** – Zingen Psalm 150: 1 en 2 Loof God, loof Hem overal - DIENST VAN HET WOORD - **Gebed voor de opening van de Bijbel** – kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - Lezen Jesaja 42:1-9 - Zingen Lied 529: 1, 5 en 6 (via beamer) - Lezing Lucas 3:15-22 - Lied 524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan - Overdenking - Lied 530 De Geest des Heren is op Hem - DIENST VAN HET ANTWOORD - **Gedenken de heer Klaas Ouwehand**; zingen: LdK 202:1 en 5 'Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn God - **Lofprijzing, dank- en voorbeden. stilgebed-Het Onze Vader** - De voorbeden worden beantwoord met het zingen van lied 368c: Doe lichten over ons uw aangezicht.- De kinderen komen terug uit de nevendienst - ZENDING EN ZEGEN - Slotlied NLB 981 Zolang er mensen zijn op aarde – Zegen.

## Wel en wee

Zondag zal er een roos op de preekstoel staan. Op 31 december zijn Verena en Chris Bijlsma trotse ouders geworden van Madelief Elena. We wensen hen veel liefde en geluk samen.

Woensdag 15 januari hoopt Michiel van Hulsteijn jarig te zijn. Bij deze alvast van harte gefeliciteerd en alle goeds gewenst voor het nieuwe levensjaar.

## Zangmiddag Ontmoetingskerk

N.a.v. de talentenveiling van vorig jaar organiseren Jan de Korte en Jan van der Leeden met hun keyboards op **zaterdagmiddag 25 januari 2025 om 14.00 uur** een zangmiddag in onze kerk. We bieden dan mensen de mogelijkheid om een lied te kiezen uit een lijst van ± 20 bekende liederen.

Het 'verzoeknummer' zingen we dan vervolgens met elkaar.

Er kunnen hele bekende en populaire liederen uit de bundels Joh. de Heer en Opwekking gekozen worden.

Tot die middag blijft het een verrassing welke liederen gekozen kunnen worden, maar, zoals gezegd, het zijn erg bekende liederen.

De opbrengst van deze middag (middels een vrijwillige bijdrage in een collecte) is uiteraard volledig voor de kerk.

Een ieder die graag zingt is natuurlijk zaterdagmiddag 25 januari a.s. van harte welkom.

**Noteer datum en tijd snel in uw/jullie agenda!**

Jan de Korte en Jan van der Leeden

## Vrouwenbijbelstudiekring

Geloof in herstel. Op D.V. 16 januari van 09.15-11.30 uur, presenteert mevrouw van der Wende van Gevangenzorg Nederland in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek hoe de gevangeniswereld eruitziet, wie de gevangenen zijn, luistert, oordeelt niet en zij vertelt vooral ook over haar eigen ervaringen met gevangenen.

info:0180510278

## Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.  
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

### Collectedoelen 12 januari

#### **1<sup>ste</sup> Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat Nederland - Samen tegen armoede.**

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie *Samen tegen armoede* staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuld Hulp Maatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Met je gift in de collecte *Samen tegen armoede* van het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie draag je eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan. Help je mee?

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconaat overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37

of scan de QR code voor collecte 1



#### **2<sup>de</sup> Kerk**

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8006 56

of scan de QR code voor collecte 2



Diaconie

### **Voedselbank**

Het product voor december is aardappelpuree.  
U kunt de producten in de kerk inleveren.

### **SamenWijzer**

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 40.4 over de periode 19 januari t/m 2 maart 2025 uiterlijk zondag 12 januari 2025 bij de redactie in te leveren.

**Jeugddienst:**

# "Wie ben jij echt?"

**Zondag 19 januari  
10.00u**

**Ontmoetingskerk  
Krimpen aan de Lek**

**mmv band: All to you**



**Na afloop een hapje en een drankje**

## **Gezocht: Taartenbakkers voor Koffie XL**

Zoals jullie hebben kunnen lezen zal er op zondag 19 januari een jeugddienst zijn met aansluitend een Koffie XL. Dit betekent een kopje koffie of thee met een (eigen) baksel en daarna een glaasje met een nootje. De drank en de nootjes worden door ons verzorgd. Aan u/jullie de vraag om voor die zondag voor wat lekkers te zorgen wat we bij de thee en koffie kunnen serveren.

We hopen net als bij de vorige Koffie XL op een grote opkomst en dus op een enorm aantal bakkers die ons aan lekkers willen helpen.

Bent u die keukenprins of -prinses die we zoeken, meldt u dan snel aan. Ziet u het niet zitten om zelfs iets te bakken dan mag u natuurlijk ook wat kopen.

U kunt een appje sturen of bellen naar:

José Lankhaar telefoon: 06 15468183

Marcel Lankhaar telefoon: 06 51513461

Als u Marcel (achter de beamer) in de kerk ziet, kunt u het ook mondeling doorgeven. Het lekkers voor de zondag kunt u zondag voorafgaande aan de dienst afgeven in de keuken. We horen graag van u.

Hartelijke groeten Marcel en José.

# Ontmoetingskerk

Hoofdstraat 90  
Krimpen aan de Lek



woensdagochtend

**15 januari**

10.00u - 12.00u

# Open kerk



Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en een praatje te maken, even stil te worden, een kaarsje aan te steken, ds. Gertjan Robbemond te spreken ...

# Welkom

## Crèche verbouwing

Nu er weer meer gebruik gemaakt wordt van de crèche, vinden we dat deze wel een opknopbeurt kan gebruiken.

We zijn op zoek naar:

Herinneringen aan specifieke meubels uit de crèche (zodat we niet 'zomaar' dingen wegdoen).

Mensen die het leuk vinden om na te denken over het ontwerp.

Mensen die willen helpen met klussen.

Mocht je je geroepen voelen, horen we het graag. Groetjes, mede namens het oppasteam, Rianne de Kwaadsteniet (0681141024)

**Filmavond vanavond!**  
**19.15 inloop, 19.30 start**  
**Films Seven Pounds & Lion King 2**  
**Bij familie van Leerdam**  
**Voor verdere info:**  
**Rianne 0681141024**



Actie  
**Kerkbalans**

# **BAKEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE**

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

**Geef vandaag voor de kerk van morgen**

**Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari**