



Gemeentebrief



2 mei 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 59

Meditatief

Komende week gaat de vlag uit. Op 4 mei halfstok: we herdenken de doden uit de Tweede Wereldoorlog. En we zijn stil voor mensen die tijdens vredesmissies zijn omgekomen. Op 5 mei vieren we het feest van bevrijding en wappert onze nationale driekleur hoog in top.

Henk Herstel schreef dit gebed:

We danken U dat we in dit land mogen leven
waar vrijheid is
voedsel, gezondheidszorg, onderwijs
en waar je mag zeggen wat je denkt.

We vragen om uw zegen voor het werk van mensen
die zich inzetten
voor de rechten van mannen, vrouwen, kinderen
die worden gediscrimineerd of vervolgd
die moeten vluchten en geen toekomst zien.

Dat we leven in het besef dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Dat we er toe komen
te geven en te delen wat we gekregen hebben.
Dat uw koninkrijk komen zal
nu, op deze aarde.
Dat het zo moge zijn.

ds. Luci Schermers

Orde van dienst 2 mei 2021

Vandaag zal de dienst worden geleid door ds. Guus Koelman uit Rotterdam-Ommoord. We wensen elkaar een goede dienst! Ds. Koelman gaf onderstaande orde van dienst aan ons door:

Orgelspel - Woord van welkom - Lied 655: 1, 2, 3 en 5
- Bemoediging en Groet - Kyriëgebed - Glorielied 413 -
Gebed om opening van het Woord - Eerste
Schriftlezing: Deuteronomium 4, 32 – 40 - Lied 78 : 1
en 2 - Tweede Schriftlezing: Johannes 15, 1 – 17 -
Lied 838 - Verkondiging - Orgelspel – Lied 81 : 1, 8 en
9 - Gebed - Lied: 657 - Zegen - Orgelspel

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Wie heeft zin in een vroege wandeling? Op Hemelvaartsdag, 13 mei, willen we voorafgaande aan de kerkdienst een uur gaan wandelen. We verzamelen om 7.30 uur bij de kerk, nemen onze eigen boterham mee die we bij terugkomst in de kerk zullen nuttigen. Aansluitend is er een korte online kerkdienst. Uiterlijk tot woensdag 12 mei 12.00 uur kunt u zich voor de wandeling aanmelden bij ds. Luci Schermers.

Voedselbank

Het product voor mei is pindakaas. Er zijn in april 40 pakjes/potjes pastasaus ingeleverd hartelijk daarvoor. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Wel en wee

*Zondag 2 mei is jarig: dhr. A.A. Wagemakers.
Maandag 3 mei zijn jarig: mevr. C.M. Opmeer-Rijken
en dhr. K. Rigterink
Van harte gelukgewenst allen en nog vele goede jaren met allen die u lief zijn toegewenst en ondanks de beperkingen toch een leuke verjaardag!

* We leven mee met mensen die nog even geduld moeten hebben, omdat zij pas later in het jaar tegen het coronavirus gevaccineerd kunnen worden. De oudere gemeenteleden zijn inmiddels gevaccineerd en we hopen natuurlijk dat dit voor hen zal leiden tot meer contacten en minder eenzaamheid.

* Komende week is het ook weer de tijd van Dodenherdenking op 4 mei en het vieren van Bevrijdingsdag op 5 mei. Als we het in Nederland over 'de oorlog' hebben, gaat het vrijwel altijd over de Tweede Wereldoorlog en waarbij dan gedacht wordt aan de rassenwaan van de nazi's die uitmondde in de Holocaust.

Het is steeds weer indrukwekkend tot horen dat er tussen de 50 en 70 miljoen slachtoffers gevallen zijn in deze oorlog!

Voor de oudere gemeenteleden zullen hun eigen herinneringen hebben aan deze bijzondere periode in onze geschiedenis.

* Tot slot:
U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!

De bloemen van zondag 2 mei zijn voor....



..... Hr. A. A. Wagemakers voor zijn verjaardag.
Tweede bos voor Monique v. d Knijff, na jarenlang bloemen verzorgen voor de kerk..



Collecten

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan!

Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.

Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 2 mei zijn:

1ste Samenwijzer

2de Diaconie.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie



Hoe kun je genieten juist in wat je doet?

door Otto Grevink

Niemand in de Bijbel heeft het 'druk'. Wij wel. Altijd 'aan staan', daar hebben veel mensen last van. Omdat er altijd wel iets zinnigs te doen is. Verslaggever Dennis Schouten vertelt in het programma Diep dat hij niet kan genieten, omdat hij voortdurend aan staat. 'Hoe kan ik meer genieten van het leven?' is zijn levensvraag. Zou daar de oplossing in zitten, in méér genieten?

Lees verder op: <https://www.mijnkerk.nl/hoe-kun-je-genieten-juist-in-wat-je-doet/>



International Day.

Op dinsdag 17 mei is het International Day Against Homophobia and Transphobia. Deze dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het verschijnsel homo-, bi- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

De Roze Vieren Rotterdam organiseert samen met Protestants Kralingen op maandagavond 17 mei een IDAHOT avondgebed. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor verhalen, muziek en bezinning.

Het avondgebed is in de Hoflaanerkerk, Oudedijk 2. Rotterdam. In verband met de COVID-19 maatregelen kunnen 30 mensen dit avondgebed bezoeken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Anmelden via www.rozevieringenrotterdam.com

Het avondgebed is ook online te volgen via de facebookpagina van Protestants Kralingen <https://www.facebook.com/protestantskralingen>

Aandacht voor IDAHOT op zondag 16 mei
Je kunt op zondag 16 mei ook in je eigen viering aandacht besteden aan IDAHOT. Een aantal kerken heeft het initiatief genomen om op zondag 16 mei een regenboogkaars te branden en een gebed uit te spreken.

Met vriendelijke groet namens de Roze Vieren Rotterdam, Minnekus de Groot

Hallo kinderen van de kindernevendienst.

Toen ik vroeger leiding was van de jeugdclubs schreef ik altijd een eigen verhaal. Over Marieke. Vandaag vind ik het leuk om een verhaal voor jullie te schrijven. Je kan hem zelf lezen. Maar je kan natuurlijk ook vragen of je vader of moeder hem voor je voorleest bv na het avondeten of als je naar bed gaat

Marieke woont in Krimpen aan de Lek. Ze woont daar met haar broertje en haar vader en moeder. Ze gaat op school naar De Wegwijzer. Het verhaal heet:

MARIEKE EN HET ONWEER.

Marieke is boos. Heel erg boos. Op haar moeder. Ze vindt het zo stom!

Vanmiddag had Marieke afgesproken met haar vriendinnen. Ze wilde bij de Lek gaan spelen. Ze hadden het plan een picknick mandje mee nemen waar iedereen iets lekkers in deed. En dan op een strandje te zitten. Gezellig met elkaar kletsen...

En nu mag het niet van haar moeder!

Haar moeder zegt dat er slecht weer aankomt met misschien wel onweer en dan wil Marieke's moeder niet dat ze bij het water is. En alle andere kinderen mogen wel. Marieke baalt zo.

Gisteren hadden ze het er al over gehad onder het avondeten. Haar vader was niet over te halen. Hij zei: "Zolang je in dit huis woont hou je je aan onze regels.."

Nu zit Marieke te mokken. Ze kijkt sip en denkt aan vanmiddag. Ze denkt aan haar vriendinnen...En zij is er niet bij.. Ze denkt er zelfs over om stiekem toch te gaan...

Dan gaat de telefoon. Het is Femke. Femke verteld dat zij ook niet mag van haar ouders i.v.m het slechte weer. En Karin en Joke ook niet. Haar moeder hoort dit en roept vanuit de keuken: " Je vriendinnen mogen hier wel komen spelen hoor. Dan kunnen we koekjes bakken met elkaar".

Marijke is helemaal blij. Het is zo gezellig. De koekjes liggen in de oven. Ze ruiken heerlijk. Ze hebben mooie hartjes gemaakt en sommige mooi versierd. Ze hebben ook nog mooie doosjes gevouwen en versierd om ze daarin mee naar huis te nemen. Nu zitten ze met elkaar een film te kijken. Met veel knuffels, kleden en kussens . Het is super knus zo.

Buiten regent het keihard en soms is er een harde klap onweer. Marieke is zo blij dat ze veilig binnen is.

Als iedereen om 17.30 weer wordt opgehaald krijgt ieder wel 12 koekjes in zijn eigen doosje mee. "Tot morgen op school "roept Marieke.

's Avonds op bed praat Marieke altijd nog even met haar mama. Over hoe de dag is geweest. Ook vanavond praten ze samen. Natuurlijk hebben ze het ook over de middag. Dat Marieke eerst heel boos op haar moeder was terwijl haar moeder haar alleen maar wilde beschermen.

Dan zegt haar moeder:

"En weet je Marieke? Wie dat ook doet? De Here God.

Die heeft ons allemaal regels gegeven om ons aan te houden.

Net als jouw papa tegen jou zei: Zolang je hier woont hou je je aan onze regels. Wij doen dit omdat we van je houden. En we willen dat het goed met je gaat.

God doet dat ook voor jou. Voor ons allemaal.

Hij gaf ons de 10 geboden. Daar staat o.a in:

Liegt niet.

Spreek niet kwaad over een ander.

Wees lief voor je vader en moeder.

Wees niet jaloeers op een ander die iets meer heeft of iets wat jij ook graag zou willen.

Allemaal regels van de Here God. Lees de 10 geboden maar eens goed na. Hij doet dit niet om te plagen. Nee als je je hier aanhoudt heb je juist een heel fijn leven. Dan kan je gelukkig zijn."

Dat begrijpt Marieke.

"Zullen we nu de Here God bedanken dat Hij zo goed voor ons zorgt in ons gebed?"

En dat doen ze.

Als Mariekes moeder naar beneden loopt zegt Marieke:

"Bedankt mama dat u zo goed voor me zorgt. En bedankt dat ik niet met het onweer buiten was maar fijn met mijn vriendinnen binnen op de bank.."

"Het is goed hoor Marieke. Ik deed het omdat ik heel veel van je hou...Welterusten.."

"Welterusten mama..."

Vervolg volgende blad

Dit was het verhaal van Marieke.

En dan heb ik ook nog een knutsel opdracht. Ik heb de 10 geboden bijgevoegd.

Niet zoals ze in de bijbel staan maar voor jullie in begrijpelijke taal.

Deze 10 geboden kan je uitprinten. Maar dan is het niet zo mooi vinden jullie ook?

Versier hem maar op zijn mooist. Met vilstiften, potloden, glitter of papier.

Je kan hem op een goed zichtbare plek ophangen of als je er een karton achter plakt kan je hem neer zetten.

Maak er maar iets moois van. Ik heb jullie wel vaker zien knutselen.....dat gaat vast mooi worden.

Ik vond het heel fijn om op deze manier toch even bij jullie te zijn.

Groeten van Bettina van de kindernevendienst.

De 10 geboden.

De 10 regels die God jou geeft omdat Hij van jou houdt

Luister naar Mij en eer Mijn naam.

Kniel niet voor een andere god en
bid niet voor beelden.

Vloek niet en gebruik Mijn naam
niet verkeerd.

Wees goed voor je vader en moeder
en doe wat zij zeggen.

Zorg goed voor je man of vrouw.

Je mag niet stelen.

Je mag niet liegen.

Wees niet jaloers op andere mensen.